

HET EVANGELIE NAAR LUCAS



HOOFDSTUK 1

Lucas was een bijzonder medewerker van de apostel Paulus. **(1,5)** Hij was een heidense geneesheer, zonder Joodse opvoeding. (Col.4:14). Waarschijnlijk tot geloof gekomen door de apostel Paulus. Het evangelie eerder bestemd voor de heidense wereld. Hij was een nauwkeurige schrijver, en herhaalt wat hij met eigen ogen heeft gezien en gehoord, zo ook zijn boek handelingen.

In zijn inleiding richt hij zicht per brief met een totaal beeld van al zijn zeer betrouwbare ervaringen tot een zekere edelman Theofilus. Hij hoopt dat ook die Theofilus de zekerheid zal krijgen van het evangelie. (St.Vert. *“De zekerheid der dingen”*) Theofilus betekent: “Vriend van God” Deze Theofilus werd aangeschreven als “hooggeachte”, dit wijst in de richting van de Romeinse senatoren welke ook zo werden aangeschreven. Zo zal wellicht dit evangelie goed worden bewaard, door de man die meer wilde weten van de blijde en betrouwbare boodschap. We kunnen het bijna ook het evangelie van Paulus noemen!

DE GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER

(5,25) Ten tijde van Herodes, was daar een oude priester Zacharias genoemd, gehuwd met een onberispelijke en kinderloze Elisabeth. Ook Elisabeth kwam uit een priesterstam. Hij werd aangewezen om op een bepaalde dag **een reukoffer** te brengen. Dat reukoffer bestond uit **drie** specerijen, (Ex.30) en deze staan als symbool voor **drie** acties voor Gods gezicht: **Aanbidding, dankzegging, persoonlijke gebeden**, dit voortkomend uit diepe oprechte gevoelens. **(11)** Daar gebeurde iets ongewoons, de verschijning van een engel bij het reukoffer altaar. Zacharias werd ontroerd en angstig bij deze verschijning, wat wij best kunnen begrijpen.

De priester en zijn vrouw hadden een levenslang gebeden voor hun levenswens, een zoon te mogen krijgen. Nu ze oud werden, zal hij daar niet meer hebben aan gedacht. Hier leren wij dat God onze soms langgeleden gebeden niet vergeet. (12) Bij het verschijnen van engelen komt er telkens vrees in het hart van de mens, ook al is het een blijde boodschap!

(14) Over mirakels gesproken, Elisabeth zou dan nog een zoon baren, **Johannes!** Hij zou vervuld zijn met de H. Geest, vanaf zijn uitzonderlijke geboorte!



Een waar op gepaste tijd geboren profeet zou je kunnen zeggen. (Matth.21:32) (16). Hier wordt een link gelegd naar de **profeet Elia** die krachtig en radicaal optrad. Wat wij hier vaststellen is, dat hij de gedachten en de gezindheid van de gelovigen **tot inzicht** wil brengen. Mensen dienen overtuigt te worden van hun zondig denken, ze dienen genezen te worden van ziekelijke afgoderij en goddeloze en religieuze tradities.

Dit is ook de ziekte van ons Vlaanderen, geestelijk blind door oude religieuze tradities en bijgeloof. (18)

Zacharias vroeg een teken, hoe kan dat nog?

Hier bleek een teken van ongeloof, over het woord dat God hem zond door die engel! Wij dienen geen tekens te vragen als wij in de Bijbel de nodige raad hebben gevonden. De priester had beter gezwegen, en nu zal hij zwijgen en niet kunnen spreken tot op die geboortedag. Een teken vragen kan tegenvallen en een beproeving worden! De engel Gabriel had volmacht tot zulke ingrepen, want God liet het toe. (22) Hij kwam uit de tempel en kon niet meer spreken tot het volk, hij deed tekenen. (25) Elisabeth werd op hoge leeftijd toch zwanger, en verborg zich vijf maanden. Mensen wilden het niet geloven, en zo kwam er ook spot.

BEZOEK VAN ENGELN

(26,56) De engel Gabriel brengt een blijde boodschap aan een zekere Maria in Nazareth, welke in ondertrouw was met een weduwnaar Jozef. Toen sprak hij zeer bekende woorden: **Wees gegroet**, u die genade mocht vinden in de ogen van God! Zij schrikt niet op! Zij werd ontroerd over de woorden. Engelenbezoek was haar niet vreemd lijkt het. Zij was volgens een apocrief van Jacobus een tempelmaagd, en verbleef in de tempel tot 12 jarige leeftijd.

Opnieuw een aankondiging van een geboorte van een zoon, welke **Jezus** zou heten. Meteen wist zij dat ze een zoon zou baren, en geen meisje. Een vraag welke eeuwenlang heeft bestaan. (32) Het zou een koningskind worden, en later op de troon van David regeren! (Luc.3:16) (34,35) Maria zal de wenkbrauwen hebben gefronst, zwanger worden zonder seks met een man!



Ze reageert niet uit ongelof, wel met gezond verstand, vandaar de vraag: **Hoe dan wel?** Wie het boek Henoch heeft gelezen, die begrijpt dat beter. Voor velen eindigt hier het geloof in het ware evangelie, zij kunnen Gods handelen niet begrijpen of aanvaarden.

Jezus werd geboren uit de H. Geest, dus niet onder de zondige natuur bij de geboorte. Met een perfecte DNA, welke niemand anders heeft. Maria ging daarna Elisabeth bezoeken. De reactie van Elisabeth was zeer merkwaardig. Bijzonder haar uitspraak na een vervulling van de H. Geest. **(44)** Uit vreugde en blijdschap sprong het kind op. Het ongebooren kind kent dus een vorm van meeleven in het gebeuren. Laat bedenken, hoe gruwelijk een abortus kan zijn in onze dagen.

Magnificat !

Het loflied van Maria

(46,56) Ook Maria, een eenvoudige tempelmaagd, getuigt en zingt door een heilige blijdschap over haar God, zoals Hanna. Ze merkt op dat Hij, haar kind, haar redder is, ook zij had als zondares een redder nodig, zij was dus niet de moeder Gods, noch koningin des hemels, welke voortkomt uit afgoderij. Gods barmhartigheid of genade zal zijn voor allen wie Hem **vrezen**. Allen die Bijbelgetrouw blijven, zullen zegen ontvangen.

27 De vreze des Heren is een bron des levens, om de strikken des doods te ontwijken. Spr. 14

27 De vreze des Heren vermeerderd de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort. Spr.10

13 Hij zal zegenen wie de Here vrezen, kleinen zowel als groten. Ps.115

Maria was een nederige maagd, en kende de vreze des Heren. Alle mensen zullen haar gelukkig prijzen, omwille dat God wonderlijk heeft gehandeld. **De hoogmoedige en ongelovige** begrijpen dat zwangerschapswonder niet, of willen dat niet.

3 Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees 4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, 5 zodat wij de redeneringen en elke schans, die, opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenkfel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus, 2 Cor.10

GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER



(57,80) Elisabeth brengt een zoon ter wereld, de buren reageren nu helemaal anders en zij verheugen zich bij deze zo onwaarschijnlijke geboorte! Dus het leek wel bij de buren van “eerst zien en dan geloven”. Bij de besnijdenis gaf men het kind een naam. Traditiegetrouw wilden de aanwezigen de naam van Zacharia geven. Elisabeth dacht er anders over. Het zou Johannes worden. De vader Zacharia nam de beslissing, hij kon nog niet spreken, en schreef daarom de naam Johannes op en toonde het!

Vanaf dat ogenblik kon hij terug spreken, en hij loofde God. Er werd over dit gebeuren veel gesproken in die streek. Er werd een opmerking en vragen gesteld over dit kind. Men had opgemerkt dat de hand des Heren met dit kind was, hoe weten wij niet.

ZACHARIA PROFETEERT..

(67) Hij spreekt over een verlossingswerk voor zijn volk. Uit een Aramese vertaling lezen wij dit vers **69** *Hij heeft voor ons de bazuin der verlossing doen klinken in het huis van David.* “Een **hoorn** des heils” of een reddende leider. Zacharia wijst naar oudere profetieën van vroegere profeten. God zou hen verlossen van al hun vijanden. Hij verwijst naar het verbond met Abraham. Hij profeteerde ziende naar de baby, dat het een wegbereider, **een heraut** zou worden voor de Heer Jezus. Hij zou het volk voorbereiden en kennis geven over verlossing en vergeving van zonden.

God zou hen genadig zijn, zoals de zon opgaat en het licht laat schijnen in de duisternis. Die duisternis is de onwetendheid van de zondaar, en die leeft in de schaduw des doods. Dit is als bij een stervende, waarbij het licht, zijn zicht vermindert, troebel en duister begint te worden voor zijn dood. Dat licht en inzicht van de genade, kan een mens, die het zal geloven de weg van de vrede aanwijzen. De weg van verzoening met hun God. Want er was ook dan nog weinig vreze des heren, enkel hun traditioneel geloof. Het kind groeide op en had als voorbereiding het woestijnleven leren kennen.

Mat 3:1 *En in die dagen kwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judea,*



LUCAS HOOFDSTUK 2

De geboorte van Jezus Christus in september!



(1,20) **Keizer Augustus** beveelt een registratie over het ganze Romeinse Rijk. Iedere burger werd verplicht zich aan te melden. Ieder diende te gaan naar zijn stad van afkomst volgens de Joodse indeling en afstamming. Jozef en de zwangere Maria trokken op **van Nazareth naar Bethlehem**, want ze waren afkomstig uit Judea. Bethlehem de stad waar koning David werd geboren. Jozef had Maria in huis genomen, maar ze hadden nog geen huwelijksgemeenschap met elkaar. Na deze lange en vermoeiende reis zullen de weeën zijn begonnen, en zij baarde haar eerstgeboren zoon.

Andere uitleggers beweren dat ze geen weeën zou hebben gehad en verwijzen dan naar Gen.3:16. Het kind werd in een voederbak gelegd, in een grot waar de dieren schuilden en aten in de zomer. In de winter werd dit niet gebruikt, en zeker niet in de maand december!

De aanwezigheid van herders wees erop dat het in de nacht nog goed was om de dieren buiten te laten. (9) Opnieuw een engelverschijning, wij denken aan Gabriel, het werd als daglicht voor die herders, en ze kwamen in paniek. Wat ze nooit hadden verwacht, een blijde boodschap over een geboorte. De geboorte van de Messias, hun redder.

(12) Deze herders vroegen geen teken, maar kregen een teken ter bevestiging van de boodschap. Het teken was in feite, **hoe** en waar het kind zou gevonden worden. Die herders zochten tot ze hun Heiland vonden. Ieder mens zou zo dienen te zoeken tot ze Hem vinden, ze hoeven niet naar Bethlehem te reizen daarvoor! Het lag in een voederbak, in een schuilplaats voor de schapen. Met andere woorden in ongewone omstandigheden, bij gebrek aan plaats. Dan kwam er nog een lofprijzen van veel meer engelen. **Hun boodschap:** Aanbidding van God in de hemel, en dan “**vrede**” voor mensen **van goede wil**.



MENSEN VAN GOEDE WIL

Met deze goede wil is bedoeld, mensen die de wil van God zouden vinden door het volgen van Jezus. Dit betekent hun eigen wil, eigen levensvisie, hun eigenzinnigheid vervangen door te geloven in hun Messias Jezus.

Niet alle mensen willen geloven in Christus Jezus, en kunnen zo **die beloofde geestelijke vrede niet** ervaren in hun leven. Wie de Bijbel niet helemaal gelooft, volgt Christus niet. Daarom lezen wij later dat Jezus duidelijk maakt dat er **verdeeldheid** zal komen tussen mensen, die Zijn vrede kennen en zij die dit niet willen. Zij die de waarheid niet willen erkennen, maar leugens geloven en dwalingen, dit zijn alle antichristen. Vandaag zendt God een sterke dwaling, die invloed zal hebben op de wereldbevolking, een alliantie van godsdiensten, straks onder leiding van de paus. (1 Joh. 4:6).

(2 Thess.2:10-11). 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven

De herders brachten de boodschap over toen zij het kind zagen, Maria heeft het nooit meer vergeten, wat er dan gebeurde. Je kind in een voederbak leggen, lijkt geen luxe, wetende dat het de Koning der koningen zal worden!

DE BESNIJDENIS VAN JEZUS

(21-40) Na acht dagen werd Hij besneden, en kreeg zijn naam Jezus, zoals was verteld. Ze pasten de wet van Mozes toe in verband met de reiniging van Maria, dit was dan 40 dagen.

*Spreek tot de Israëlieten: Wanneer een vrouw moeder wordt en een kind van het mannelijk geslacht baart, dan zal zij **zeven** dagen onrein zijn; als in de tijd van haar maandelijkse afzondering zal zij onrein zijn.*

3 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.

*4 **Drieëndertig** dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed; niets heiligs zal zij aanraken, naar het heiligdom*

zal zij niet komen, totdat de dagen van haar reiniging vervuld zijn. Lev. 12

Na deze tijd konden ze terugreizen naar Jeruzalem. Overeenkomstig de wet diende men voor de eerstgeborene, welke heilig was, een zondoffer te brengen in de tempel. Dit was normaal een lam, doch voor de armen, zoals Jozef en Maria, waren twee tortelduiven ook aangenomen. Hun plicht was vervuld volgens de wet.



(24) Waarom diende voor Jezus een offer te worden gebracht? Hij had geen zonde en later ook niet. Wij besluiten dat Jezus wel is gestorven maar niet als gevolg van de zondeval! Hij werd niet geboren met een zondige natuur, zoals ieder mens. Hij stierf omdat goddeloze mensen Hem hebben vermoord!

SIMEON: Mijn ogen hebben uw heil gezien...



Een gelovige tempelpriester met een bepaalde hoop voor zijn volk. Zijn naam betekent: luisteren. Ook hij was een eerstgeborene uit een Joods gezin. Hij verwachtte troost van God. De H. Geest was op hem zo schreef Lucas.

(26) De H Geest had hem een openbaring gegeven. Hij zou niet sterven eer hij de Messias met eigen ogen zou zien. Wat een hoop en verlangen, en wat een belofte. Vele christenen hopen met groot verlangen in onze eindtijd, op de opname

vooraleer zij zouden sterven. (27) Simeon kwam op Gods tijd, naar de tempel, op het ogenblik dat men Jezus binnenbracht. Geen toeval!

DE WERKING VAN DE H. GEEST

De H. Geest kan ons leiden **wanneer, hoe en waar** Hij wil. Simeon hoorde geen stemmetjes of had geen bepaalde gevoelens, noch voortekenen. Zo kunnen wij wel letten op bepaalde omstandigheden welke in ons leven komen, en daarna beseffen dat de Here ons leidde! Zo blij was Simeon dat hij het kind omhelsde, en traditioneel in zijn armen nam, hij had **het heil en de redding** van zijn volk en **alle volkeren mogen zien**. Simeon had zoveel kinderen al in zijn armen gehad voor deze eredienst, doch nu was het heel speciaal. (32) Toch nog een verschil van doelstelling tussen heidenen en Israël.

“Licht tot openbaring” Licht in tegenstelling tot duisternis welke blindheid en onkunde is, staat voor kennis en zekerheid van de komende Messias. De heidenen leven in een blindheid door traditie van vele afgoderij en valse staatsgodsdiensten. Ze zitten erdoor **gevangen**, in leugengodsdiensten en kerken van allerlei pluimage. Enkel de Bijbel is Gods woord, een sleutel om de gevangenispoort te openen, en de smalle weg tot hemel te bewandelen. **Enkel Bijbelgetrouwe gelovigen** zullen worden behouden en de openbaring van Christus zien! (Jes.42:6)(Jes.9:2)(Matth.4:16)

“Heerlijkheid voor Israël”. Jezus, zal tot eer worden voor het volk Israël, dat voor Hem koos, op Hem vertrouwde en zich bekeerde bij Zijn verschijning! Hij zal duizend jaar regeren op aarde. Dat Zijn vijanden van rondom stil zwijgen, zij zijn aan het verdwijnen!

Luk 2:34 En Simeon zegende hen, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt **gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.**

Tot Maria profeteerde hij dat zij nog veel hartenpijn zou kennen. **Dit verdriet** zou ook later door vele wedergeboren christenen ervaren worden, wanneer iemand niet wilde geloven in de woorden van Jezus, de zoon van God. Men spot met de ware volgelingen van Jezus. Zij ervaren nog altijd de subtiele of letterlijke vervolging.

Een moederhart leeft mee met haar kind, dit is de natuur, enkel zonde kan dat breken. Vele christenen beseffen dat er in hun eigen familie mensen zijn die niet willen geloven in de waarheid, welke Jezus heeft verkondigd. Kerkgangers kennen dit soort van zwaard of hartenpijn niet.

(36) **Hanna**, een oude weduwe van 84 jaar oud, een profetes, stond in de bediening van de tempel, zij kende ook de verwachting voor de verlossing van Jeruzalem. Zij loofde God.

DE KINDERJAREN VAN JEZUS

(40-51) Over deze jaren staat weinig bekend, tenzij in de apocriefe en verloren boeken. Wijsheid en genade waren met dit kind, dus al uitzonderlijk. Wij lezen over het gebeuren met hem bij het jaarlijkse tempelbezoek van het **Pesach!** "paasfeest" is een woordverdraaiing. Bij de terugkeer kwam kleine paniek, Jezus was er niet bij! Kun je voorstellen dit duurde drie dagen, drie dagen zoeken met een angstig en verdrietig hart. Drie dagen vermist! Mensen die dit hebben ervaren zouden hier bij stilstaan!

Gevonden in de tempel bij de leraren!



Waarom hebt u naar mij gezocht?

Maria had zulk een vraag niet verwacht. Soms komen wij teksten in de Bijbel tegen die ons ook vragen doen stellen: "**waarom?**"

Het antwoord wijst op het nog niet kennen van Zijn opdracht en de bedoeling van Jezus eerste komst op aarde. Maria en Jozef begrepen het niet, Jezus had al bepaalde prioriteiten! Jezus kan men vinden waar over God werd

gesproken. Waar er ernstig over de Bijbel werd nagedacht! Later kon men Jezus vinden onder het gewone volk, tussen de zondaren, werkende mensen, en allen die naar Hem wilden luisteren. Nog steeds is Hij mensen genadig die spreken in zijn naam in het dagelijkse leven. Doch Zijn wijsheid overtrof de toenmalige kerkleiders en "theologen"!

LUCAS HOOFDSTUK 3



Lucas Maakt hier eerst een beschrijving van verschillende personages ten tijde van Johannes de Doper en Jezus.

Keizer Tiberius.

Geschiedkundigen beschrijven hem als Jaloers en achterdochtig van karakter.

Pontius Pilatus, hij schreef naar de keizer over zijn vrees voor volksofstand. Hij schreef ook over Jezus dat het een vredelievend man was, hij zag Hem eens bezig bij Siloam. In zijn brief stond ook een uitspraak van Jezus vermeld: *“Geef aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt”*.

Herodes Antipas, de viervorst over Galilea en de andere viervorsten. Hij bouwde de stad Tiberias. Jezus noemde hem in Luc.13 *“die vos”*. Hij was arglistig, wellustig, en zocht zijn eigen plezier, zo staat beschreven. Hij liet met tegenzin Johannes onthoofden!

Filipus regeerde in Iturea, gedeelte van Israël, Trachonitis, een deel van Syrië, en Abilene, stad op 29 km van Damascus, waar Kaïn Abel heeft begraven.(zie kaart)

Jozef **Kajafas**, hogepriester tot 36 na Chr. **Annas** was de schoonvader van Kajafas. Hogepriester was men normaal voor het leven, maar door politieke invloed van de Romeinen werden ze soms afgezet.



(3,6) Johannes de dooper predikte een bekeringsdoop, tot vergeving van zonden. Zijn oproep was erg beknopt. Het hield in dat de mensen die wilden, hun zonden openlijk met spijt en berouw beleden, en beloofden op te houden met hun zonde. Dit zou hun een teken zijn van vergeving van alle persoonlijke zonden door God zelf. God schold hen alle schuld weg. Johannes was **een heraut** en verkondiger. **Op dezelfde wijze** spreekt Paulus, als een verkondiger van Christus, welke een losprijs was voor allen. (1 Tim.2,5-7).



Ook ieder wedergeboren christen vandaag welke getuigt, is als een heraut of **een verkondiger** van de genade en vergeving tot de wederkomst van Jezus. Johannes vervulde het schrijven van de profeet Jesaja:

3 Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. 4 Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffen worde tot een vlakke en de rotsbodem tot een vallei. Jes.40

Hier vinden wij een opsomming van goede symboliek. **Een levensweg** plat maken, zonder struikelblokken (zonden) in een wilde wereld van eigen vrijheden en eigenzinnigheid. Onder **een dal** begrijpen wij de laagte van het werelds denken, dat verhoogt wordt tot geestelijk of Bijbels denken. **Elke berg**, ieder mens of leider met hoogmoedig denken en spreken zal uiteindelijk verdwijnen. (Luc.1:51) Op hobbelige en **oneffen** wegen, worden we heen en weer of op en neer geslingerd dit spreekt van allerlei valse leer. Zoals hieronder: "Het valse spel der mensen" Dit zien wij vandaag gebeuren bij het oprichten van een wereldgodsdienst, onder leiding van het Vaticaan, welke later zal worden verplicht.



14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt Efeze 4

De rotsbodem van het menselijk hart met stenen van koppigheid en onwil dient te verdwijnen. Het is de hardheid van hart is niet willen geloven, slechte wil. De Heerlijkheid des Heren zal zich **openbaren** in de mens van goede wil. (Jes.40:5). Ieder die gelooft zal Gods redding zien in Christus.

14 Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was. Marc.16

Johannes doopte vele mensen, kinderen van satan waren er ook.

(7,9) Johannes sprak tot de sadduceeën en farizeeën. (Ps.58:4,5) Hier krijgen wij een confrontatie met de religieuze mens, die “denkt” dat ook hij behouden is. Ook zij beweerden kinderen van Abraham te zijn, hun basis was een vertrouwen op een vleselijk nageslacht. Velen beweren ook vandaag dat ze een kind van God zijn, doch hélaas. Je bent geen christen omdat je ouders christenen waren! Je bent ook geen christen omdat je naar een kerkgebouw gaat. Je word ook geen auto omdat je veertien dagen in uw garage wilt staan! Babelse christenen denken door naar een traditionele staatskerk of naar de komende wereldkerk te gaan behouden te zijn. De rijke nakomelingen van de farizeeën zijn er nog, en de duivel heeft nog weinig tijd.

De profeet wijst op hun slechte vruchten, hun kwade en zondige daden, en roept dan: heb dan berouw. Hoe slecht u ook bent, God kan u veranderen, uit harde koppige stenen kan God **echte** gelovigen maken met goede vruchten. In het Hebreeuws staat voor kinderen: **banim**, en voor stenen: **abanim**.

Wij merken een klein verschil op. Dit kan erop wijzen dat ook voor God het een kleine ingreep betekent wanneer iemand tot geloof komt in zijn Zoon. Hij maakt van een dode steen (abinim) een levende of **nieuwe schepping** (banim)! (2 Cor.5:17) Later zal dit zich openbaren. De profeet Johannes zal mogelijks de profeet Jesaja hebben gelezen waar staat:

*1 Hoort naar Mij, gij die de gerechtigheid najaagt,
gij die de Here zoekt. **Aanschouwt de rots waaruit
gij gehouwen zijt, en de holte van de put waaruit
gij gegraven zijt;** 2 Aanschouwt Abraham, uw vader, en Sara, die u
baarde; want Ik riep hem als eenling en Ik zegende
hem en vermenigvuldigde hem. 3 Want de Here troost Sion, Hij troost al haar puinhopen;
Hij maakt haar woestijn als Eden en haar
wildernis als de hof des Heren; **blijdschap en
vreugde zullen er gevonden worden**, loflied en geklank van gezang. Jes.51*

8 Brengt dan vrucht voort, die aan de bekering beantwoordt; Matth.3 Bomen, symbool voor mensen, die geen goede vruchten voortbrengen zullen op een dag omkomen door het helle vuur. Kinderen van Abraham kwamen voort uit een Goddelijke ingreep van vruchtbaarheid bij Abraham en Sara! Zonder Gods ingrijpen bleef er de onvruchtbaarheid of vloek. Godvruchtigheid zijn vruchten van God in de mens.

WAT MOETEN WIJ DOEN OM BEHOUDEN TE WORDEN?

(10,14) Deze vraag komt herhaaldelijk aan de orde door **de nieuwsgierige luisteraars**. Op eenvoudige wijze geeft Johannes voorbeelden van goede vruchten die aan een bekering in het aardse leven voorkomen. Hij leert de mededeelzaamheid voor kleding en voedsel, deel met uw naaste die er behoefte aan heeft. Geloof in Jezus die komt. (Hand.16:30,31).

Ook **tollenaars** kwamen uit gewetenswroeging om zich te laten dopen, en met dezelfde vraag. Deze mensen in hun tijd, hadden zondebesef, en dit is de reden om na te denken en vergeving te zoeken.



Johannes wees naar hun zonde, dat was fraude en oneerlijkheid. Stop deze praktijken en wees niet verder hebzuchtig.

Ook **militairen** vroegen wat nodig was om met God in het reine te komen. Hij wees hen erop geen misbruik te maken van hun macht en positie door mensen te bestelen of dwangmatig te benadelen. Wees niet hebzuchtig, wees tevreden met uw soldij. Wij kunnen hieruit besluiten dat de ondertoon van de grote zondigheid **de hebzucht** is. (Rom.1:29).

Jezus wees in dezelfde richting:

15 Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit. Luc.12

(15) Het volk stond in bewondering voor deze profeet, uit de woestijn komende. Ze waren onder grote indruk, dat ze dachten dat hij de verwachte Messias zou zijn. Ze hebben nagedacht over de uitspraken van Simeon in de tempel. Zo zullen er ook nu mensen vlug denken dat iemand tekenen en grote genezingswonderen zal doen, dat dit de Messias zal zijn. Helaas eerst komt nog de valse Messias, een valse christus, waar ook het Joodse volk zal intrappen.

JEZUS DOOPT MET DE H. GEEST

Het volk vroeg hem of hij de verwachte Messias was. (16) Johannes neemt een vergelijking met Jezus, hij is niet waardig voor Hem een slaaf te zijn. Hij was niet gesteld op zijn eigen eer, en verwacht geen applausje! Hij gaf Jezus alle eer. God werkte in hem, hij mocht dopen met water tot vergeving, als een uitwendig teken van geloof in de komende Messias.

Jezus zou dopen met de H. Geest en met vuur.

Dit wijst op een inwendige verandering, in het denkpatroon, het hart, van de mens. Zo kan de mens **Gods Geest** ontvangen. Het geestelijk denken zal een grote vernieuwing worden. Zonder spijt en berouw, blijft men onder de toorn van God



leven. **Het vuur** zou de reinigende werking krijgen in de mens. Dat vuur heeft hier een innerlijke reinigende werking van de menselijke geest. Beproevingen zijn er bij iedere christen nodig, maar dat niet altijd in dank wordt aangenomen! Ze zijn wel heilzaam werkend. Alles werkt mede ten goede. Op Pinksteren kregen de apostelen eenmalig dat vuur op hun hoofden als een teken van vervulling te zien.

(17,18) De wan is in Zijn handen de wereld is als de dorsvloer. (Jer.15,7/ Matth.3:12) Het graan als beeld van de gemeente zal worden verzameld en opgenomen in de hemelse graanschuur. De grote verdrukking of de oordeelstijd zal als een vuur het kaf verbranden. Onuitblusbaar vuur lijkt op hellevuur. Hij bracht waarschuwingen en de blijde boodschap. (19,20) De profeet richtte zich ook tot Herodes de viervorst, en overtuigde de man van zijn zonde. Dit zette kwaadbloed bij Herodes Antipas, zijn geweten werd geprikkeld en hij kreeg geen spijt noch berouw. De waarheid kwetst, de Bijbel is een zwaard, hij kwam niet tot bekering, hij bleef agressief en overspelig. Hij sloeg terug en hij zette de profeet onschuldig gevangen. Hij wilde hem doen zwijgen! (21,38). Heel kort maakt Lucas melding dat ook Jezus werd gedoopt en schrijft ook nog de stamboom van Jezus op. Mattheus schrijft wat meer uitleg over het gebeuren.



13 Toen kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om Zich door hem te laten dopen. 14 Maar deze trachtte Hem daarvan terug te houden en zeide: Ik heb nodig door U gedoopt te worden en komt Gij tot mij? 15 Jezus echter antwoordde en zeide tot hem: Laat Mij thans geworden, want aldus betaamt het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij Hem worden. Matth.3

Waarom werd Jezus gedoopt?



Johannes had al zovele mensen gedoopt, na het belijden van hun openbare zonden. Hij doopte geen kinderen! Al deze mensen dienden te geloven in Jezus als de Messias. Nu zag hij Jezus aankomen, en zag in Hem de Zoon van God, de Messias. Jezus had geen zonden te belijden, doch wilde gedoopt worden Jezus bleef gehoorzaam aan de opdracht van de Vader, gegeven aan de profeet. Jezus was blijkbaar in gebedskledij vermelden andere uitleggers. Vandaar dat ook Petrus spreekt over de doop als een **“bede tot God van een goed geweten”**.(1 Petr.3:21)

God bevestigde dat Jezus de Messias was en Zijn geliefde zoon. Het volk zag het wonderlijke gebeuren: de duif daalde als beeld van de H. Geest en hoorde de stem van God uit de hemel! (Joh.1:33) Vele van die mensen die gedoopt werden door de profeet hadden nog de Geest niet ontvangen. Daarom was de doop **in de naam van Jezus** nodig.

2 En hij zeide tot hen: Hebt gij de Heilige Geest ontvangen, toen gij tot het geloof kwaamt? Doch zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, dat er een Heilige Geest is. 3 En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes. 4 Maar Paulus zeide: Johannes doopte een doop van bekering en zeide tot het volk, dat zij moesten geloven in Hem, die na hem kwam, dat is in Jezus. 5 En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de naam van de Here Jezus 6 En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden. Hand.19

LUCAS HOOFDSTUK 4

(1,2) Na de doop ervaarde Jezus de leiding van de H. Geest welke Hem naar de woestijn bracht voor veertig dagen. Veertig dagen vasten. Hij was dus niet op eigen initiatief vertrokken, zo zien wij de werking van de Geest, als een ander goddelijk persoon. Dit betekent niet dat Hij veertig dagen honger heeft geleden, het hongergevoel verdwijnt na een paar dagen. Het was een proefperiode, waarbij de duivel Hem kon testen en beproeven. Dit beproeven was niet anders dan Jezus te willen afbrengen, en ook ongehoorzaam te zijn tegenover Zijn vader. Iedereen had gehoord bij de doop, dat Jezus de zoon van God was!

De duivel probeerde Hem nu te misleiden, net als Adam en Eva. Na de verleiding kwam de zondeval, en het ging steeds verder bergafwaarts met het mensdom. Na de pogingen om Jezus in zijn menselijke natuur te misleiden, kwam niet een val, maar een overwinning, en een herstelplan voor de mens door Zijn offer op Golgotha.

De duivel zelf, verleidde want hij had Jezus gekend in Zijn goddelijke natuur in de hemel. Mensen van goede wil, die tot geloof komen en gedoopt worden, ervaren in die beginperiode een geestelijke strijd. Ze getuigen dat Jezus leeft! Hun overwinning komt door Christus **in** hen! Er is maar een zonde die niet kan vergeven worden: ongelooft in Christus!

(3,4) Jezus kreeg nu pas het gevoel van honger. Een zwak ogenblik door het vlees, waarbij de duivel gebruikt maakt om Jezus te laten handelen, buiten de wil van Zijn Vader. Stenen tot brood maken deed Hij niet. Jezus werd niet geïnspireerd door de Geest maar gebruikt de Bijbel, want Jezus antwoordde:

ER STAAT GESCHREVEN

Jezus hanteert het zwaard van het Woord. (Efe.6:17)
Het lichaam kan zwak zijn of begeren, te eten hier in dit geval, doch Jezus geeft een passend antwoord:

Niet alleen van brood zal de mens leven.

Dit toont aan dat een mens twee soorten voeding nodig heeft, om beproevingen te kunnen weerstaan. Het lichaam, maar ook de geest van de mens dient te worden gevoed, met de woorden van God.

Dit is levensnoodzakelijk om de hel te ontwijken.(Joh.12:48) Daarom leeft ons welvarend Europa, in een geestelijke hongersnood! Velen kunnen geen beproeving meer verwerken, en stappen uit het leven.(Matth.6:25,26)





(5,8) In een punt des tijds (opname effect) stond Jezus op “een hoge berg” of in de lucht, volgens de Griekse tekst. De duivel doet nog opnieuw een poging, en deze verleiding was om Jezus wereldmacht te geven, want hij had nu die macht ontvangen. Een compromis zou het offer van Jezus ontwijken voor herstel van de mens. Hij was en is in staat die macht te geven **aan wie hij wil**. Deze macht zal hij straks geven aan **het eerste beest!**

2 En het beest, dat ik zag, was een luipaard gelijk, en zijn poten als van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Openbar.13

Vandaag streven bepaalde ongelovige politici naar wereldmacht en alle antichristen en ongelovigen zullen de grote misleidende leugen van de wereldkerk, het tweede beest,

geloven. Er was wel een voorwaarde bij satans compromisvoorstel. **Aanbidding**, nog steeds zoekt de duivel op allerlei religieuze wijzen aanbidding, en hij geeft succes, rijkdom en macht aan al zijn aanbidde. (1 Joh.2:15,16). Zo is er vandaag een sterk streven naar een wereldreligie. Onmiddellijk reageert Jezus op deze verleiding hierop als voorbeeld voor ons, **met Gods woord!** (Deut.6:13).

(9,13) De duivel brengt Jezus tot Jeruzalem, op het dak van de tempel. De duivel wil nu met een gemanipuleerde uitleg Jezus verzoeken. De oude list van de duivel kwam terug, zo verleide hij Eva. Men mag God niet uitdagen of testen. (Deut.6:13) De duivel wilde hier al Jezus ombrengen en bedacht zo een grote overwinning. Dit leek een verleiding tot zelfmoord!

Velen willen Bijbelgetrouwe christenen en Joden ombrengen, doch wij onthouden wat staat in de Hebreeën: *18 Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen Hebr.2*

Ze willen tekenen en genezingswonderen, en testen God over zijn waarachtigheid. Jezus waarschuwde: **24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Matth.24**

De duivel maakt Gods woord tot een hulpmiddel voor verleiding, door nieuwe vertalingen en verkeerde uitleg als gevolg. In het verleden zette het Babels christendom, de Bijbel op de verboden lectuurlijst! Satans trawanten lopen **vandaag** ook met een Bijbel in de hand, hij loopt zenuwachtig en zwepend van links naar rechts, roepend en schreeuwend voor het oog van het groot publiek. Jezus wees opnieuw naar Gods woord in **Deut.6:16**. *16 Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken, zoals gij bij Massa gedaan hebt. Ps. 95 8 Verhardt uw hart niet, gelijk bij Meriba, gelijk ten dage van Massa, in de woestijn, 9 Toen uw vaders Mij verzochten, Mij op de proef stelden, ofschoon zij mijn werk hadden gezien.(Ex.17:7)*

JEZUS TERUG NAAR GALILEA

(14,21) Jezus ging als naar gewoonte op de sabbat naar de synagoge waar hij woonde in Nazareth. Jezus leest voor uit Jesaja 61. Hij laat eenvoudig weten dat deze profetie in vervulling is gegaan. Met een grote verwondering geloofden zij Hem, maar bedachten zich, wie Hij wel was. Hij was toch “maar” in hun ogen de zoon van een timmerman. Men wilde ook wonderen zien welke hij had gedaan in Kafarnaum.



(24,26) Dan geeft Jezus een bepaalde uitspraak welke nog steeds van toepassing is. Een profeet is nooit gewaardeerd in zijn eigen geboortestad. Jezus geeft hen een voorbeeld van ten tijde van de profeet Elia. Hongersnood en slechts door één werd naar Elia gevraagd. Hij werd gevraagd bij Sarepta of

Tzarfat (Hebr.) **(27)** Vele zieken in Israël, doch enkel Naaman de Syriër werd genezen van melaatsheid. Zo wees hij op hun ongelof.

(28,30) Er kwam een woedende reactie van het volk, omwille van deze kwetsende uitspraken. Ze wilden hem vermoorden! (Joh.8,37) Wonderlijk verlaat hij hen, en niemand kon Hem aanraken of vastnemen! De levensweg van Jezus stond beschreven door de profeten, wie of welke schepsel, zou Gods plan kunnen veranderen?

JEZUS VERTROK NAAR KAFARNAUM.



(31,37) Jezus gaf onderricht en leerde het volk welke met veel belangstelling en verwondering luisterden. Zijn doctrine was krachtig. Daar manifesteerde zich een schijnheilige met een boze geest, die aanwezig was in de synagoge. De duivel en zijn trawanten laten niet los om Jezus te volgen tot in de synagoge. Zo doet ook de duivel zijn werk in alle gemeenten, doch niet altijd zichtbaar. Petrus schrijft over Zijn overwinning en bemoediging voor hen die geloven en gedoopt zijn.

21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

We horen hem “**schreeuwen**” wat op agressie en opstandigheid wijst. Deze demon is angstig en vreest om te worden vernietigd, vandaar zijn vraag, want hij kent de goddelijkheid van Jezus. Jezus legt hem het zwijgen op, of stil te zijn, dus ook geen andere klanken, en Hij beveelt die mens te verlaten. Dit gebeurt zonder enig letsel aan de betrokkene.

Ook dergelijke zaken gebeuren ook nog vandaag, en zullen toenemen, naarmate de wederkomst nadert. Er is een verschil tussen een bezetene en iemand die demonisch belast is. Iedereen is sterk verwonderd over de goddelijke macht van Jezus. Dit gebeuren deed al snel de ronde in de streek.

Jezus toont Zijn goddelijke macht



(38,44) Wie op Jezus roept mag zegen ontvangen of verwachten! Zo riep men Hem bij de schoonmoeder van Petrus. Dr. Lucas schrijft over een zware koorts bij de patiënt! Jezus genas haar ter plaatse en ze bediende hen! De evangelist geeft geen enkele beschrijving van het gebeuren.

Allen die in Hem geloofden brachten hun zieken. Zo toonde Jezus de Messias te zijn. Het valt op dat er hier veel bezeten mensen waren, die bevrijd werden. Veel ziekten en demonen gaan hier gepaard. Hij legde demonen het zwijgen op. Ze wisten wie hij was, de zoon van God! Jezus, wilde dat de mensen zelf zouden ontdekken door de wonderen dat Hij dat was. De dag erop zocht men Hem op, en men wilde dat Hij bij hen bleef. Zijn aanwezigheid was voor hen veel waard. Hij bleef niet ter plaatse, want Hij vervulde zijn opdracht, en bezocht ook andere steden, verkondigende Gods koninkrijk in al de synagogen.

LUCAS HOOFDSTUK 5



DE WONDERBARE VISVANGST

(1,4) Wij zien dat de populariteit van Jezus steeds verder groeide. Er waren al wonderen en tekenen te zien onder grote belangstelling. Zo stond Hij aan het meer van Gennesaret. Hij begon het volk te onderwijzen vanuit het schip van Petrus. De vissers waren vermoeid van het vissen en hadden hun werkzaamheden gestopt. Bij het vissen komt er veel geduld bij kijken, en soms teleurstelling. Soms ook blijdschap door de vangst. Dus **zegen of beproeving**. Wonderen zijn een wegwijzer en geen doel!

Jezus vroeg hen om te herbeginnen met vissen, maar nu **in dieper water!** Vele vissers zouden vandaag niet ingaan op de vraag van Jezus. Doch wanneer mensen toch ingaan op de vragen die Jezus stelt, kunnen ze wonderen verwachten. Zo zet men de eerste stappen in geloof. **Gehoorzaamheid** aan Gods woord is een mogelijkheid om die God van wonderen te ontdekken tijdens ons aardse leven. Het volk wilde eerst tekenen en wonderen zien, dan pas zouden ze geloven. (Joh.4:48) (Hand.2:22). Al die tekenen en **genezingswonderen** waren er opdat men zou aannemen dat **Jezus de Messias was!**

Ik ben een zondig mens!

(5,11) Petrus werd gehoorzaam aan de woorden van Jezus, en de zegen bleef niet uit. Petrus werd een vriend van Jezus, omdat hij deed wat hij vroeg. (Joh.15:14) Een wonderlijke visvangst voor de ogen van iedereen. Twee schepen overladen met springende vis tot zinken toe. Het werd ook tot een zegen voor de andere vissers, die het ongeloofelijke zagen gebeuren. Hun netten begonnen te scheuren! (CJB,KJV).

(8) Wat was de drijfveer of reden dat Petrus aan de voeten van Jezus viel?

Hij werd geconfronteerd met de ware daadwerkelijke liefde van Jezus. Petrus als visser van beroep, kreeg schuldgevoelens: **“Ik ben een zondig mens”** Hij beseftte dat hij een falende of zondigende visser was. Hij voelde zich zo klein, net als Job. (Job.40:4). Petrus zag de hand Gods in dit wonderlijke gebeuren, de vis sprong hem rond de oren Hij, die Jezus had macht over de natuur. (Matth.17:27) (Ps.8:6).Het geloof van Petrus begon snel te groeien. Jezus genas ook al zijn zieke schoonmoeder en nu dit....

In de ogen van Petrus, was Jezus “uniek”, **heilig** en heersend in zijn handelen. Petrus zal al hebben gedacht is dit nu de Messias? **Voor de zondeval** had de mens macht over de vissen! (Gen.1:28) **Na de zondeval** werd en bleef de mens zondig, miste telkens zijn doel, zoals Petrus met zijn eigen visvangst. Petrus begreep dat het menselijk kennen en kunnen beperkt, falend en in een vervallen situatie was terechtgekomen. **Het beeld van God in de mens was verdwenen.** (10) Jezus maakte van Petrus een visser van mensen, een echte evangelist!

EEN MELAATSE WERD GENEZEN

(12,16) Deze ziekte ook **lepra** genoemd, is een pijnlijke ziekte. Bijzonder zoals vroeger afgezonderd te worden van de maatschappij. Zo vinden wij het beeld van **zondigheid** in de Bijbel terug. Afstand houden van alles wat de mens zich kan besmetten. Soms werd ook Lazarus gezien als een melaatse, en daardoor bedelaar. Door zijn naam, trouwens is het woord Lepra voortgekomen.



Hier kwam een melaatse tot Jezus voor genezing, een laatste hoop voor deze mens. Het geloof van deze man bracht hem ertoe die stappen te zetten. Het was niet toegelaten zomaar iemand te benaderen, als men deze ziekte had. (Lev. 13). Die man was dus ongezeglijk, maar kreeg genade. Wie ongeneeslijk ziek is klampt zich vast waar hij nog wat vertrouwen in stelt. Wie op Jezus vertrouwt, ontvangt zegen. Wij letten op de vraag: **“Indien gij wilt”!** De bidder is zich bewust van de macht van Jezus. Hij heeft al heel wat gehoord over deze Jezus, en vertrouwde op Hem. Vele mensen hebben ook vandaag al veel gehoord over Jezus Christus, maar stellen hun **vertrouwen** op de vergevorderde wetenschap. Ook worden ze soms misleid door iemand die zich voordoet als de engel des lichts. (2 Thess.2:9).

Jezus raakt hem aan en hij werd genezen op datzelfde ogenblik. Wij zien geen genezingsproces beschreven door de apostel Lucas, geneesheer! Hoe kun je nu iets verzwijgen, dat iedereen het duidelijk kon zien dat hij genezen was van zijn ziekte.

De eerste aan wie hij het diende te zeggen was aan de priester in de tempel! Waarom Jezus zoiets vraagt lijkt te wijzen, dat het wonder, echt was en nog meer zou worden verspreid. **Jezus** wijst erop dat de man dient te doen volgens de wet van Mozes, dit zou bewijzen en getuigen dat hij echt was gereinigd en het offer daartoe zou brengen. Jezus trok zich terug naar een eenzame plaats om te bidden. Hij wist dat er zich een strijd zou ontwikkelen bij andere rabbi's en de Schriftgeleerden, allen die jaloers op Hem werden.

EEN VERLAMDE WERD GENEZEN.

(17-26) De belangstelling groeide snel bij de farizeeën en de wetgeleerden, want velen van hen kwamen op de hoogte van deze genezingen. Enkele gelovige mannen deden alles om hun lamme vriend ook bij die Jezus te krijgen. Deze braken het plat dak open, want er was teveel volk. Hun geloof doorbrak dit obstakel. (20) **“Uw zonden zijn u vergeven”** Jezus zag al de wezens van de farizeeën veranderen in vijandschap. Die zoon van de timmerman kan toch geen zonden vergeven! Hij is een godslasteraar, een ketter dachten ze! Jezus las hun gedachten. Jezus beantwoordt hun vraag met een vraag: **23 Wat is gemakkelijker, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel?**

Farizeeërs spraken veel maar er gebeurde niets! Het bijzondere in dit gebeuren, was niet de genezing, maar de vergeving van zonden van deze man. Velen zien allereerst de genezing als het bijzonderste, Jezus niet! **Jezus** openbaarde zich **als de Messias**, dat was de reden van al zijn genezingen en wonderen! Jezus genas **eerst** de geest van de man, dan zijn lichaam! Jezus bracht het offer op Golgotha, **allereerst** voor **vergeving** en genezing van de menselijk geest. Daarom schreef ook de profeet Jesaja over de genezing van onze overtredingen, en onze ongerechtigheden! (Jes.53,5) Toen de man opstond en naar zijn huis ging al dragende zijn matras, verheerlijkten alle aanwezigen God, en dit voor de ogen van al de Farizeeën. **Jezus heeft alle macht zonden te vergeven!**

EEN TOLLENAAR WERD GEROEPEN



(27,39) Als Jezus je roept, dan heb je de keuze, Hem volgen of niet. Hier vinden wij Levi, of **Mattheus**, een tollenaar, belastingcontroleur, die Hem wilde volgen. Hij was een vriendelijk mens en sociaal. Jezus werd uitgenodigd tot een feestelijke maaltijd, samen met nog andere tollenaars. Tollenaars waren gehaat in het land, het waren geldzuchtige profiteurs, oplichters van het volk. De Farizeeën begonnen kwaad te spreken en Jezus in een kwaad daglicht te stellen. Ze waren daar ook aanwezig.

Waarom gaat Hij om met rijke tollenaars?

Keek Jezus naar eventueel voordeel? Neen, helemaal niet, Hij wilde die mensen tot inzicht brengen van hun zondige levenswandel. Ze waren in feite onbekeerd of "geestelijk ziek". Hij bedoelde dat ze zondaars waren en Hem nodig hadden om eeuwig leven te krijgen. **(33)** Farizeeën maken een opmerking over het gedrag van de discipelen van Jezus. Het lijken wel mensen die veel van genot houden, opgewekte en **blijde mensen zijn, zonder het traditionele bidden en vasten.** Jezus maakt van die woorden gebruik om nogmaals te tonen dat Hij de Messias is, of de bruidegom van Israël. Zijn discipelen zijn in feite bruiloftsgasten. Dagelijks zagen zij Jezus werkzaam. Wonderen die de mensen blijdschap gaven. Zijn prediking waren voedsel voor hun geest en verwekte een geestelijke blijdschap. Zij die in Hem geloofden kregen hoop. Zij die Hem aanraakten kregen genezing.

Waarom zouden zij vasten?

Uit de context begrijpen wij dat Jezus een **tegenstelling** uitlegt van **blijdschap en verdriet**. Jezus geeft een diepere betekenis aan het vasten. Wie in rouw leeft, verdriet heeft of depressief is, krijgt geen hongergevoel meer en hij gaat spontaan vasten. Bij de aanwezigheid van Jezus was er blijdschap en geen reden tot vasten.

Bij Zijn afwezigheid, de dagen die kwamen, zouden verdriet brengen onder allen die in Hem geloofden, dan zouden ze vasten. Doch Hij stond op uit de dood, en dan was er grote blijdschap tot zijn hemelvaart. Daarom kennen allen die op Hem vertrouwen een verlangen naar zijn plotse wederkomst in de lucht, en later op aarde.

(36) Jezus probeert hen met gelijkenissen uitleg te geven over het doel van zijn komst, namelijk een **nieuwe verbond, dat der genade**. (Luc.22:25).

*13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaart, is niet ver van verdwijning. **Hebr.8***

Het oude verbond kende bepalingen voor de eredienst in de tempel, doch er is geen tempel meer, dus alle tempelwetten zijn er ook niet meer. Zo bijvoorbeeld is het geven van tienden een tempelwet, en niet meer van toepassing of bindend voor christenen!

Het nieuwe verbond is niet zonder wetten! Doch de Here zal ze in de harten van de mensen schrijven die Hem volgen en wedergeboren zijn. Dit is dan een verbond voor iedere christen op aarde, uit Israël en het huis Juda, en uit alle heidenen. (Hebr.8:10)



Met de **oude zakken** en de **nieuwe wijn**, of met een **nieuw kledingstuk** op het oude tot herstel, is niet doeltreffend, verloren moeite! Je kunt het oude en nieuwe verbond **niet verenigen met elkaar**. Jodendom en christendom zijn niet één geheel. Deze twee kudden worden later één geheel.

16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder. Joh. 10



Dit is de eenvoudige taal welke Jezus gebruikt om klaarheid te brengen. **(39)** Dit vers laat duidelijk begrijpen dat de onwil bij vele joden er zal zijn, en zij de nieuwe wijn als minderwaardig zullen verwerpen. De gewoonte of oude traditie vormt voor velen een sterke binding. Ook bij de heidenen vinden wij dit terug, oudere katholieken zullen niet veranderen van ons traditioneel en ceremonieel Babels geloof!

