

DE SCHIJNHEILIGEN.

Matth.23 (1,3) Wanneer wij het woord Farizeeër horen, dan roept dit ongetwijfeld een negatief beeld op in vele mensenharten. Met deze korte studie gaan wij even dieper in en zonder vooroordeel over deze mensen, niet alle farizeeërs waren schijnheiligen! Het woord op zich betekent zoiets als “uitlegger”, Schriftgeleerde of theoloog, zij kwamen op het toneel na de Babylonische ballingschap, en na de oproepen van de profeet Ezra.

DE STOEL VAN MOZES



Jezus sprak over hen tot het volk en zijn discipelen. **Matth.23.** Zo vinden wij hier het gedrag van het merendeel van de farizeeërs. Een eerste opmerking is dat ze zichzelf later hebben gezet op de “**Stoel van Mozes**”.



Deze stenen stoel of zetel stond niet alleen symbool voor autoriteit, maar was voor hen die met gezag spraken en de wet van Mozes uitlegden en oplegden als plicht voor de gelovige bezoekers aan de synagoge. Ook gebruikt voor rechtspraak (Deut.17:8-13) Deze leerstoel, of cathedra werd later symbool voor kerkelijk gezag. Leerstoel = **Cathedra**, later een Kathedraal met een on-Bijbelse bisschopszetel. Meteen denken wij aan de Stoel van Petrus, Petrus welke nooit paus is geweest, evenmin de kerk in de plaats van Gods volk!

HET FARIZEEISCH KENMERK

(3,4) Alles dan, wat “zij” u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet. Zij binden zware lasten bijeen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren.

Wij dienen dit vers in zijn context te lezen, Jezus wijst onmiddellijk naar hun eigen ingestelde wetten welke zij het volk oplegden, die niet de wil van God was. Dus **niet “alles”** wat ze spraken!

De Hebreeuwse vertaling is correct: Alles **wat "hij"** zegt, **Mozes, doe dat!** Het waren de bijkomende regels en wetten die ze zelf niet deden, maar er wel van profiteerden door hun machtspositie.

Hierin lag de huichelarij. Deze oude on-Bijbelse praktijken zijn er vandaag nog, wij kennen dezelfde bijkomende regels eeuwenlang in de Roomse wereldkerk, dit maakt deze godsdienst ongeloofwaardig, als de Islam.

RABBI EN VADER



(5,12) Dan wijst Jezus naar hun opvallend gedrag uit hoogmoed. Hun aanzien door hun **kledij** en toebehoorten, was opvallend, en groter gemaakt dan normaal. Je kon ze herkennen aan hun eerezuchtigheid. De **ereplaatsen** zochten zij bij iedere plechtige gelegenheid telkens op. Hoedje af als je ze op straat zag, farizeeër of pastoor. De

Romeinse klederdracht diende meteen ook op te vallen in het naamchristendom.

Het aanspreken diende te gebeuren bij hun titel: **Rabbi**. Jezus maakt met gezag de opmerking tot zijn discipelen, deze eretitulatuur, niet toe te staan, zoals "Master" of Meester! Rabbi betekent: "Mijn meerdere". Een Rabbi diende toen zelf te voorzien in zijn eigen levensonderhoud, later werd dit betaald door de burgerlijke overheid.



Niemand zal zich **vader** laten noemen! Er is geen onderscheid in de Bijbel tussen "geestelijkheid" en "leken". Bv. Koning Josafat kwam van zijn troon tot een zeer begaafde en zeer uitnemende leerling, feliciteerde hem met een kus en noemde hem "Avi, Avi" wat vader betekende als groot eerbetoon **en eretitel**. Jezus speelt hierop in en maakt duidelijk dat er maar één is met grote wijsheid, **Zijn vader in de hemel!**

Het woord "**paus**" komt uit het oude Grieks: "Pappas", en werd papa in het latijn, onder de betekenis van vader! De paus wordt aangesproken met "heilige vader". Zo wijst Jezus precies al naar de komende toekomst! Petrus was zeker niet de eerste "paus", er zijn wel vermoedens van Simon de tovenaars!

De grootste in Gods ogen onder de christenen, is iemand die hun dienaar zal zijn, en ten dienste zal staan. **WEE U**

(13,14) Hier spreekt Jezus een "Wee" of een vloek uit over de huichelachtige Schriftgeleerden en Farizeeërs, ze zijn een hinder en veroorzaken dat er mensen niet worden behouden of in het koninkrijk der hemelen kunnen binnengaan.

*Wee u, wetgeleerden, want gij **hebt de sleutel der kennis weggenomen**; zelf zijt gij niet binnengegaan en hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden. Luc.11:52*

Ook dit is van toepassing voor de hedendaagse antichristen (schijnchristenen) waarover de apostel Johannes schrijft:

*1 Johannes 2:18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook **vele antichristen** opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn.*

De farizeeërs maakten **misbruik** van goedwillige religieuze weduwen, welke afstand deden van hun huizen voor de godsdienst. Als tegenprestatie werden er lange gebeden uitgesproken. Ook bij minder behoeden werd er druk uitgeoefend voor giften, zodoende konden zij weelderig leven en werkten niet voor hun dagelijkse levensonderhoud. (2 Thess. 3:11,12). Hierop komt later een zwaarder oordeel! In latere tijden kwamen onder de heidenen ook de kloosters en veel kerkelijke eigendommen. **(15)** Zij waren ijverig in hun zending om mensen tot geloof te brengen, ook onder de heidenen. Doch wanneer ze iemand konden meeslepen, welke dan proseliet werd, werd hij nog erger dan hen! Verloren tijd en arbeid.

HET IJDEL ZWEREN EN VALS ONDERWIJS

(16,22) Er werd duidelijk een loopje genomen en misbruik gemaakt bij het zweren, eed afleggen of belofte maken. Het werd niet meer zo ernstig genomen. Het toonde de geestelijke blindheid van deze Farizeeërs. Je mag niet “**ijdel**”, **vals**, nutteloos, of eindeloos zweren of een eed afleggen. Je neemt God als getuige. Dit vinden wij terug bij de huwelijksgeefte.

*Wederom hebt gij gehoord, dat tot de ouden gezegd is: **Gij zult uw eed niet breken, doch aan de Here uw eden gestand doen.** Maar Ik zeg u, in het geheel niet (**ijdel**) te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; Mt.5:34*

Jezus maakte geen wetswijzingen! Het Mattheus evangelie in het Hebreeuws schrijft “ijdel”. Jezus leerde niet dat men nooit meer mocht zweren! De Peshitta vertaling (Aramees) schrijft: “**niet eindeloos te zweren**” dit om meer kracht te zetten bij iemands spreken. De Franse vertaling van Crampon schrijft: “*aucune sorte de serments*”.

Het zweren **gebeurde enkel bij de naam van God**. Dus niet bij allerlei materiele dingen. Je mag Gods naam ook niet ijdel of vals gebruiken, want dat is pas vloeken. (Deut.6:13).

*Leviticus 19:12 **Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen: Ik ben de HERE.***

Deze Farizeeërs waren sluw in bepaalde zin. Zij gaven nieuwe richtlijnen bij het zweren, welke dan een traditie werden. Veel tradities in andere vormen, zijn doorgedrongen in het christendom.

Bv. Wanneer iemand een eed aflegde of zweerde, doch achteraf dit niet kon in werkelijkheid brengen, dan maakten zij hiervan meteen misbruik. Zij brachten hier een afwijking van de wetten van Mozes. Ze beseften het gevaar niet van een valse of ijdele eed, alsof God de bedoeling niet kende van de mens welke zwoer! Het waren dus eigen leringen, vandaar dat Jezus hen hier blinde leiders noemt.

GIJ HUICHELARS...

(23,24) Zij gaven de tienden, van alle kruiden en wat voorgeschreven was. Doch zij kregen meer dan voldoende, en dit koste hen in feite niets van inspanning. Het was als kleingeld welke in de schaal van de Katholieke kerk werd gegooid! Het bijzonderste van de wet zag men niet in hun gedrag. Ze vreesden het oordeel niet, waren onbarmhartig voor de mensen, ze waren niet betrouwbaar of trouw aan Gods woord. Het lijkt of Jezus wel herinnert aan de profeet **Micha:**



Micha 6:8 Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.

(25,28) Hier is sprake van het uiterlijke en het innerlijke. Jezus had het niet over de Levitische wetten van reinheid, wel over wat er door ongerechtigheid in hun bekens en schotels was gekomen van eten en drank door hun onrechtvaardig handelen, roofzucht en geldgierigheid. Wetsverachting slaapt bij wetteloosheid!

SLANGEN ADDERENGEBOED



(29,39) Jezus deed een oproep tot hen die getuigden dat ze nakomelingen waren van moordenaars.

Matteüs 23:33 Slangen, adderengebroid, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?.....als gij u niet bekeert! Jezus zag nog steeds een mogelijkheid dat er onder de farizeeërs ook mensen waren die zich zouden bekeren! Niet alle farizeeërs

waren vijanden van Jezus !

Terzelfder tijd kwamen enige Farizeeën en zeiden tot Hem: Ga heen en vertrek van hier, want Herodes wil U doden. Luc.13:31

Biblespace <http://biblespace.org> 18 december 2016

