

WANHOPIGE RELIGIE OF HOOPVOL GELOOF?



Vele mensen zien weinig verschil tussen religie en het Bijbels geloof met toekomstperspectief. Daarom gaan we even luisteren hoe God in Zijn woord hierover denkt. De duivelse leerstelling: Ieder is zalig in zijn geloof, is enkel, een grote leugen. Zo kennen enkel de aangenomen kinderen van God, een andere weg, een **smalle weg**, met beproevingen, vallen en opstaan, tijdens de genadetijd, een kruisweg. (Matth.10:38) Dit is een ware weg van behoud, eeuwig leven, met een enige hoopvolle toekomst voor ieder mens! (Matth.7:13) Een kleine minderheid vinden die weg.

Anderzijds volgen de religieuzen, afvalligen en ongelovigen een **brede levensweg**, een levensstijl van vrijheid, breeddenkend en liberalisme. Deze religieuzen, en valse profeten, brachten snel veranderingen aan het evangelie, goddelozen die de genade van God veranderden in losbandigheden. (Judas 4). Dit is een snelweg met weinig files door naar het eeuwig verderf. Het hiernamaals kent daarom ook twee wachtzalen, als einde en aankomst van deze twee levenswegen.

HET GELOOF NU IS DE ZEKERHEID DER DINGEN, DIE MEN HOOPT, EN HET BEWIJS DER DINGEN, DIE MEN NIET ZIET. HEBR.11:1

Geloven is vertrouwen, ons Nederlands woordenboek maakt het vrij eenvoudig, namelijk het is een “**Vertrouwen op iemands betrouwbaarheid**”. Doch wie is betrouwbaar? Wie is volmaakt? Niemand is betrouwbaar! Een mens is naïef, gelovig of religieus, wanneer hij zijn vertrouwen op mensen, hoger stelt dan op God.

Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt;

Is geloven enkel een geloven, dat er een God bestaat? Neen, de duivel gelooft dat ook. Is geloven een vertrouwen stellen in zichzelf? Dat men zal slagen in zijn plannen, zal genezen door eigen kracht, zal rijk worden door eigen kunnen en kunnen, dit is een New Age denken. Dit is de **filosofie** van persoonlijke ontwikkeling.

Een Bijbelgetrouwe christen vertrouwt zonder enige twijfels, op Gods beloften, tijdens zijn aardse leven, en heeft een hoopvolle toekomst, na de dood. God is duidelijk de Enige betrouwbare!

ALS DE ZOON VAN GOD ZEGT:

Wie in Mij gelooft, **gelijk de Schrift zegt**, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Joh.7:38

Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, **zal leven, ook al is hij gestorven**, Joh.11:25 Jezus riep en zeide:

Wie in Mij gelooft, **gelooft niet in Mij, maar in Hem, die Mij gezonden heeft**; Joh.12:44

Wie hierop "Amen" zegt, twijfel dan niet meer. Wie **geloofszekerheid** heeft zal barmhartig zijn tegenover hen die twifelen, en zijn hand uitsteken om hem te behouden van het laatste oordeel en hel. (Matth.14:32, Judas 22, Amos 4:11).

Toen God Sodom en Gomorra omkeerde, waren er nog slechts enkele mensen behouden, als een stuk hout uit het vuur! Wees toch voorzichtig dat je niet besmet wordt door hun twijfels, valse theorieën, traditie of hun zondig denken.

Als je iemand vraagt of hij naar de hemel gaat na zijn dood, dan hoor je in zijn antwoord, drie mogelijkheden: zekerheid, twijfel, ongeloof of hoop op de leugen van het vagevuur in het hiernamaals.

EERST GELOVEN, DAN ZIEN EN ERVAREN!



De Hebreeënbrief schrijft over een wolk van geloofshelden. Zo was **Kain** religieus, "kerkelijk" en **Abel** vast gelovig, en bracht een offer naar de wil van God. Het is Gods wil, enkel te Bijbel te geloven. De strijd uit jaloezie, kwam na hun offer, doch Abel sprak nog na zijn dood! Religieuzen vermoorden de gelovigen, de geschiedenis toonde dit aan, ook vandaag gaat die strijd verder.

Hnoch werd opgenomen, een beeld van de komende opname van alle mensen die door geloof, een persoonlijke en intieme relatie met God/Jezus hebben. Hij geloofde in de overwinning op de dood, en kende nooit een doodstrijd! **Hnoch** sloot zijn oog voor het wereldse en zijn hart was bezig met het onzichtbare. Hij wist van de levenservaringen van Adam en Eva. Zijn hart was vol van **de dingen die men niet ziet!** God is een beloner voor allen die Hem ernstig zoeken! In het Nieuwe verbond is **dit principe** nog steeds geldig:



Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Kol.3



Velen doen als **Thomas**, eerst zien en dan geloven. Eerst geloven in wat men nooit heeft gezien, dat kun je maar als je Gods woorden betrouwbaar acht. Geboren bent uit water en geest. Mensen die denken als eerst zien en dan geloven, zijn onbetrouwbaar, want hun beloften worden vaak vergeten, let op de beloften van de meeste politici.

NOACH

Hebreeën 11:7 Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had **over iets, dat nog niet gezien werd**, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

Noah vertrouwde enkel op Gods woorden, en werd niet teleurgesteld. Zijn geloof had een reddend gevolg voor zijn gelovige familie. Was Noach een **uitvinder**? Helemaal niet!

Was hij een super **ingenieur** zodat hij door eigen kennen en kunnen zichzelf zou redden? Neen! Noach was een profeet, geen **waarzegger**, hij kreeg inzicht in Gods plan.

Noach stelde zich verder gewoon afhankelijk van Gods woorden en raad. Noach deed gewoon zoals God hem had geboden. (Gen.6:22) Hij wist dat God oordelend zou optreden, want de wereld was vol van onrecht, corruptie, geweld, terrorisme, ontucht, overspel, verkrachtingen enz.



Noach was jaren bezig met een **project** dat nog niemand had gezien. In geloof werkte hij verder. Hij twijfelde niet. Vandaag hebben de meeste Bijbelgetrouwe christenen inzicht in God profetische woorden aangaande de geheime "opname", **ook nog nooit gezien!**

De tijdskenmerken van Noach en zijn volksgenoten, dragen dezelfde kenmerken als onze hedendaagse wereld, het zijn een dagelijkse tekenen die voorafgaan aan de wederkomst van Christus Jezus!



Matteüs 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.38 Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging,39 en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Tot op het ogenblik dat Noach in de ark stapte, en de vloed begon, geloofden ze niets van zijn waarschuwingen of profetische woorden.

Wij bedenken dat de overgrote meerderheid, ook vandaag niet begrijpt of wil inzien, in welke tijd wij leven. Zij letten niet op de tekenen der tijden. Er zijn tekenen aan de hemel, die wijzen op de wederkomst, ongelovigen en religieuzen merken niets, net als Noach 's landgenoten. Ondanks de moderne communicatiemiddelen, heeft men weinig belangstelling voor het profetische woord van de Bijbel. Zo zal het een klein kuddeke zijn, welke zal worden behouden, zo was het al sinds het ontstaan van het Bijbels christendom.

Jezus sprak tot de religieuzen:

De Farizeeën en Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Matteüs 16:2 Hij antwoordde hun en zeide: [Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer, want de lucht ziet rood. Matteüs 16:3 En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet? Matteüs 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen. (NBG)

Ongelovigen en religieuzen bemerkten niets, van het profetische woord. Petrus was niet religieus maar geloofde rotsvast in Jezus profetische woorden, en geeft raad tot de laatste generatie.

2 Petrus 1:19 En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

ABRAHAM



Hebreeën 11:17 Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaak ten offer gebracht, en hij, die de beloften aanvaard had, wilde zijn enige zoon offeren, hij, tot wie gezegd was: Door Isaak zal men van nageslacht van u spreken. Hij heeft overwogen, dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken,

Abraham was niet religieus, zijn geloof zat heel diepgeworteld in de beloften welke God hem had gedaan. Hij dacht: God is echt betrouwbaar, Hij liegt niet. Je eigen zoon offeren is een zware geloofsbeproeving.

Zo dient het ook van een wedergeboren kind van God te zijn. Kerkelijke regeltjes, zijn veelal bijkomende regels van mensen, werk van de duivel! Abraham overwoog de beloften, hij dacht na, en vertrouwde verder op de beloften. Isaak was ook al geen kind meer, hij was rond de veertig jaar oud, en gehoorzaamde uit geloof.

Gods beloften en plannen gaan over de dood heen! Voor de meerderheid eindigt alles met de natuurlijke dood. Een minderheid zal een nieuwe hemel en aarde kennen als een geweldig toekomstperspectief! Jezus overwon de dood!

2 Timoteüs 1:10 doch die nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heiland, Christus Jezus, die de dood van zijn kracht heeft beroofd en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie.

Biblespace, 23 september 2017

<https://biblespace.org>