

DE BRIEF AAN TITUS

HOOFDSTUK 1



Titus was een Grieks van afkomst, en werkte ongeveer twintig jaar samen met de apostel Paulus. Paulus was zijn geestelijke vader zoals men dat noemt. Hij kwam tot geloof door de prediking van Paulus op zijn tweede reis, en Paulus zag hem met veel liefde als zijn eigen zoon! Hij nam wel deel aan de vergadering te Jeruzalem, samen met Paulus. Hij bleef onbesneden.

Jeruzalem koos dus niet voor uniformiteit! Dat maakte hem bij andere

Joden minder aanvaardbaar. Titus was in feite de sleutelfiguur geworden om de strijd van de christelijke vrijheid te verdedigen. Wij vinden hem niet in het boek van de handelingen der apostelen. Hij was eerst werkzaam geweest te Antiochië. Hij verbleef in Kreta en werd 94 jaar. Een soort kerk kwam er, en Titus is tot op heden populair in Kreta.

PAULUS GROET TITUS ALS ZIJN EIGEN KIND!

(1,4) Paulus noemt zich een dienaar, slaaf, en apostel van Jezus Christus. Hij noemt zich niet als een "priester"! Hij doet dit om aan te tonen dat hij het evangelie brengt, voor Joden **en** Grieken. Paulus werd niet door mensen aangesteld als apostel, wel door God zelf! Hij kreeg al vlug tegenstand vanuit Kreta. Het evangelie noemt hij hier als: Het geloof der uitverkorenen, en waarin vruchten van God werkzaam zijn.

Johannes 6:65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij.

Zij die tot geloof zijn gekomen hebben een **vaste hoop**, een bijzondere verwachting van eeuwig leven, en God liegt niet schrijft de apostel. Het zijn geen loze beloften! Bijbelgetrouwe christenen hebben wat er ook gebeuren kan, een zegenvolle toekomst! Het is die hoop welke de duivel altijd wil afnemen van de wedergeboren gelovigen, door dwalingen en twijfel te zaaien. Hij zaait leringen van demonen.

(5) Hier lezen wij het adres van Titus, namelijk hij is gebleven op **Kreta**. Het was nodig dat Titus daar bleef, om de ontstane Bijbelse jonge huisgemeenten de nodige richtlijnen te geven, waarbij Paulus hem hielp door zijn raadgevend schrijven. Er diende de Bijbelse orde van werking te worden gebracht. De gemeente is geen hoenderhok, waar iedereen maar wat kakelt! Iedere gemeente diende na een tijd zelfstandig te kunnen functioneren.

Er dienden Oudsten te worden aangesteld, mensen die samen de gemeente zouden dienen en leiden in onderricht.

VOORWAARDEN OM OUDSTE TE WORDEN.

(6,9) Onberispelijk? Dit zou betekenen “zonder zonde”, doch dit dient te worden gelezen in de context, namelijk slechts één vrouw tot vrouw in het huwelijk hebben. Hij mocht niet bekend staan als een overspelige of publiek in opspraak gekomen persoon! Hij diende voor zover het van hem afhangt, trouw te blijven aan **zijn enige vrouw.**



“Gelovige kinderen”, Wat bedoelde

Paulus nu met deze uitspraak? Hij wilde dat ze thuis **een Bijbelse levensstijl** en opvoeding zouden hebben van gehoorzaamheid aan de ouders en hun tucht in het gezin zouden aanvaarden. De opgroeiende kinderen mochten niet in opspraak



komen onder het volk als een losbandige nietsnut, of als verwaarloosde jeugd zonder de nodige nestwarmte! Dus gelovend in de Bijbelse principes zoals ook de ouders dit hoog in het vaandel dragen, na hun bekering. Gehoorzame kinderen dus, wat vandaag niet altijd het geval is. (2 Tim.3:2)

Paulus verklaart hier beter wat **onberispelijk** betekent voor een kandidaat Oudste. Dit betekent geen slechte naam hebben onder het volk, van goed gedrag en zeden. Niet zijn eigenzinnig. Geen dronkaard, vechtersbaas of opvliegend mens. De gemeente is geen club voor gevechtssport. Geen geldzuchtige handelaar of iemand die zoekt grote winsten zoekt te maken, op oneerlijke wijze. Je kunt geen twee heren dienen....Hij dient een goed huisvader te zijn.

Zoek mensen in de gemeente die **gastvrij** zijn, en liefde hebben voor alles wat goed is. Iemand die tevreden is met wat hij heeft, en eerlijk is in zijn handelen. Hij probeert zich Bijbelgetrouw te gedragen, als levensstijl. Het is nodig dat hij zelf voldoende Bijbelkennis heeft om de valse leringen, en valse godsdiensten, te onderscheppen en te weerleggen. Diploma's zijn niet nodig. Dit vraagt ernstige Bijbelstudie in de eindtijd, de tijd voorafgaande aan de wederkomst van Christus.

WAAROM DIE VOORWAARDEN?

(10) Men wil niet altijd de tucht eerbiedigen, noch Gods normen, noch deze van het evangelie. Daar waren mensen die er telkens andere gedachten op nahielden, meestal zonder Bijbelkennis. Doch ook anderen welke uit de Joden, christenen werden, en nog hielden van de wetten en hun tradities uit hun verleden. Zoals de besnijdenis. Deze mensen misleiden heidenen welke tot geloof kwamen, door het oude verbond te willen handhaven.

(11) Titus diende er op toe te zien zulke mensen het zwijgen op te leggen op enige manier. Laat ze niet toe op de kansels. Er waren dus Joden welke winst wilden maken via de wetten en godsdienstige tradities. Ze leerden die mensen principes waar winst en voordeel uit voortkwam. Ze lieten zich voor hun soort onderwijs nog dik betalen!

1 Timoteüs 6:5 en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, daar zij de godsvrucht als iets winstgeevends beschouwen.



Gelijke gewoonten vinden wij terug in de Katholieke kerk, het Babelse christendom, met ceremonie en misoffers, allerlei giften, verkoop van afgodsbeelden, kaarsen, medailles, relikwieën, en offeranden. Paulus liet zich voor zijn prediking niet betalen! Rijk worden stond niet in het woordenboek van Paulus.

WIE WAS HUN PROFEET?

(12) De Kretenzers hadden ook een soort van priesters welke zij ook profeten noemden. Deze profeten deden aan waarzeggerij, en waren in achting bij het volk. Het waren profeten van Jupiter, beter bekend in Kreta. Deze valse profeten werden betaald door de staat, zoals ook de Baalprofeten van Izebel. (1 Kon.18:19)

De profeet was een zekere filosoof **Epimenides**, want in zijn gedichten vond men de hier geciteerde tekst:

Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken

Het volk dacht dat Epimenides door de goden werd geïnspireerd. Hij leerde waarschijnlijk bepaalde strenge religieuze wetten. Het liegen van de Kretenzers staat bekend als hun nationale zonde!



TITUS DIENDE OP TE TREDEN

(13,14) Dit gezegde is waar, daarom diende Titus scherp op te treden met een korte discussie tegenover die misleide mensen, opdat er een gezonde leer hen zou kunnen laten groeien in hun geloof. Paulus wil hen leren, dat ze niet dienen in te gaan op de Joodse filosofie, fabels, en hun traditionele religieuze wetten, welke ze zelf maakten!

Zo zijn er in de geschiedenis vele religieuze kerkwetten met dwang in het Babels christendom gekomen, net als de toenmalige religieuzen, welke Gods woord niet meer zo nauw namen.

1 Timoteüs 4:1 *Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,² door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigengeweten gebrandmerkt zijn,³ het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkenning der waarheid gekomen zijn.⁴ Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt:*

SCHIJNHEILIGEN

(15,16) De reinen zijn hier de mensen welke van harte tot geloof en inzicht waren gekomen, en het evangelie goed hadden gehoord en begrepen. Daar tegenover kwamen andere gedachten van Joden die alles als onrein zagen en leerden. **Onrein** met betrekking tot het eten en al het lichamelijke. Deze Joden waren in feite sterk beïnvloed door de rabbijnen met allerlei van hun eigen specifieke voorschriften. Ook bij de **Grieken** was er een brede stroming met **gelijkaardige regels**, of nog erger. Paulus gaat hier scherp op in, want het zijn leringen van demonen, waarvoor ook vandaag nog op zijn hoede dient te zijn. Tradities kunnen een sterke demonische band maken in het leven van de mensen.

Ook Jezus was niet mals voor zulke schijnheiligen! Let op Zijn reactie:

*Marcus 7:5 toen vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen uw discipelen niet naar de overlevering der ouden, maar eten zij met onreine handen hun brood? Marcus 7:6 Maar Hij zeide tot hen: **Terecht heeft Jesaja van u, huichelaars, geprofeteerd, zoals er geschreven staat:** Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij. Marcus 7:7 Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn. Marcus 7:8 Gij verwaarloost het gebod Gods en houdt u aan de overlevering der mensen.*



Paulus laat weten dat die mensen, wel beweren christenen te zijn, doch ze zijn **weerspanning** tegenover Gods woord! Christenen welke niet alles geloven wat in de Bijbel staat, zijn schijnchristenen. Hun geweten is ziek zoals hun denken, dat zondig is. Paulus oordeelt hen heel scherp. Vandaag zou men denken waar haalt Paulus het recht hen zo hard te oordelen!!! Dat was zeker nodig, want zulke mensen zoeken altijd om op **de eerste plaats** te kunnen komen. Ze veroorzaken telkens scheuringen, slechte vruchten! Titus diende op deze wijze te handelen, en zeker niet te zoeken naar een valse éénheid onder alle soort gelovigen!!!

*Matteüs 7:15 **Wacht u voor de valse profeten**, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. 16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels? 17 Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.*

HOOFDSTUK 2

De apostel **Paulus** geeft in dit hoofdstuk de nodige instructies, hoe hij zelf optreedt in de gemeenten om de gezonde leer te beschermen. Dit is belangrijk om niet af te wijken onder de druk van mensen welke zich niet willen houden aan de principes van het evangelie. Paulus had de bedoeling het evangelie aantrekkelijk te maken onder het volk, om aan te tonen dat zij die tot levend geloof kwamen in Christus, veel liefde hadden voor de Bijbelse principes. Dit betekent **geen enkele dwang**, maar Jezus volgen gebeurt enkel vrijwillig. Een eerste stap was hun doop!

Titus mag geen duimbreed toegeven aan leerstellingen van de valse predikers, actief in Kreta, en hun valse religieuze levensstijl. Terechtwijzen met de Bijbel is nooit populair geweest, en men botst regelmatig op veel weerspanningheid. Het optreden van Titus zal niet altijd in dank zijn aangenomen. Maak geen compromissen met andere vromen van evangelies leert Paulus, ze zijn ten koste van de gezonde leer! Paulus geeft hem nu de raad hoe hij de gemeenteleden dient te benaderen volgens geslacht, leeftijd, jeugd, enz.

(2) Oude mannen dienen ernstig en verstandig te zijn, dat is de betekenis van het **“nuchter”** zijn. Nuchter zijn staat hier niet in tegenstelling van dronken zijn, welke hier niet de boventoon krijgt. Men spreekt soms ook over de nuchtere waarheid, zuiver door ervaringen. Wie dronken is, valt graag in slaap, wie nuchter is, is ook wakker voor profetie! (1 Thess.5).

Ze dienen **geduld** te hebben, oudere mannen kunnen soms heel ongeduldig worden. Door hun leeftijd en levenservaring, kunnen zij liefde betonen als gevolg van hun geloof. Ze dienen **te volharden**, dit laatste is begrijpelijk, oud worden kan de neiging geven tot verzwakking van het dagelijks gedrag. Wij kennen ook **Salomo**, toen hij jong was, ernstig, en toegewijd, maar ouder geworden, verzwakte hij sterk! Zijn weerstand tegenover de wereldse begeerten nam toe.



Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de HERE, zijn God, niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David.

1 Kon.11:4



(3,5) Oude vrouwen. Hier ligt het wat anders dan bij de mannen. Priesterlijk in het gedrag, is eenvoudig een waardig en voorbeeldig gedrag. Anderen spreken over “heilige vrouwen”, volgens Griekse vertaling, met de nodige aandacht naar de buitenkant toe, deftig van kledij.



Dus zoals het heiligen betaamt, dit vinden wij nergens anders in het nieuwe verbond. Paulus vermaant voor het zwakke bij de bejaarde vrouwen, namelijk kwaadspreken en roddel, of teveel alcohol gebruiken. Alcohol spoelt geen problemen weg. De apostel wijst ook op de taak van deze vrouwen.

Ze dienen **wijze raad te geven** aan alle jonge vrouwen, om hun man en kinderen lief te hebben. Willen deze jonge vrouwen vandaag dat nog aanvaarden? Ze leren de jonge vrouwen om voorzichtig te zijn, huishoudelijk. Kuis, kan ook proper of rein betekenen. Onderdanig aan hun eigen man, opdat ook de ongelovige man dit principe niet belachelijk zou kunnen maken. (Efeze 5:22).

(6,8) Jonge mannen. Hier worden ze aangeraden “bescheiden” te zijn.



(Gr.soofroneoo). Hier betekent dit als zichzelf goed te kunnen beheersen. Paulus leert: Laat u beheersen door het Woord van God, dit vraagt ook training! Dit wijst erop dat opvoeding van groot belang kan zijn voor de opgroeiende jeugd in de Bijbels christelijke middens.

Laat uw passie u niet afleiden van de liefde tot God. Een hobby is niet verboden, maar kan teveel tijd nemen, en geen tijd meer voor de Heer.

Wij weten allen voor welke dingen en begeerten jonge mannen gevoelig zijn! Wees gij hun tot een voorbeeld Titus, en zoekt hen de zuiverheid van de leer te onderwijzen voor alle mogelijke gevaren in de maatschappij.

***Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn
voet en een licht op mijn pad.***

Breng hen een gezonde prediking, opdat de tegenstanders niets kunnen weerleggen.

DE SLAVEN



(9,10) De slaven. Slaven waren toen nog gezien als eigendom van de beteren, en rijken. Slaven hadden geen vrijheid, en dienden onderdanig te zijn, in alles wat de Heer hen vroeg. Gelovige slaven dienden eerlijk te zijn, niet te stelen enz. Zij dienden hun lot te aanvaarden om tot eer te zijn van onze heiland. Paulus schrijft niet voor dat de christen-slaven in opstand zouden komen in deze onrechtvaardige maatschappij. Een christen-slaaf die zijn werk goed deed, was een goed getuigenis van zijn geloof. Wanneer men een christen als meester had, diende men hem niet minder te respecteren, doch hem nog beter te dienen.

(1 Tim.6:2).

DE GENADE GODS

(11,15) Deze genade, vergeving, is de enige oplossing, een mogelijkheid om te ontkomen aan Gods oordeel, en tot een nieuwe mensheid, een nieuwe wereld, niet verder levend onder de gevolgen van de zondeval. (Openb.21:1) (2 Petr.3:13).

Bijbelgetrouwe en wedergeboren christenen, zijn mensen in voorbereiding tot een vreedevolle wereld. Zij krijgen hier, als ze dat willen, een heropvoeding naar Gods normen. **Genade** vinden wij in het oude verbond en het nieuwe verbond als een kernwoord, en de Bijbel eindigt met dit woord als wens van de apostel Johannes.

Gods aangenomen kinderen, nemen afstand van een wereld die niet verder rekening wil houden met Gods wetten. Vandaag komen er overal wel dagelijks allerlei wetten bij, doch ze zijn ontstaan uit een zondig denken, en resulteren in nog meer ongerechtigheid. **(14)** Jezus kwam om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid! Zijn Geest in ons is werkzaam, dit kan via beproevingen, via Gods woord, via ervaringen in ons dagelijks leven en onze beslissingen die ons iets kunnen leren.

Bijbelgelovigen, hebben geen groot verlangen meer naar de wereldse begeerten, dit sterft als het ware langzaam uit, in het hart van de Bijbelgetrouwe christen. Men streeft niet verder om hoger op de sociale ladder te klimmen. Men begeert niet verder om macht, eer of rijker te worden, want men heeft de waarheid van de geestelijke rijkdom ontdekt. Het wereldse goud is voor het Babelse of Rooms christendom! (Openbar.17:4).



Laat u niet meeslepen met een zedeloze wereld, blijf standvastig.(2 Petr.3:17,18). Adam en Eva hoopten, en wisten toen al van genade, herstel, en een Verlosser door een offer. Ze poogden toen al enkele malen om terug te keren naar het paradijs! Genade is ook een werkwoord als bv. Gen.20:17 Gebedsverhooring en God genas Abimeleks en zijn vrouw van onvruchtbaarheid.

JEZUS VERKOOPT OOK GOUD!

Sommige Bijbels hebben een goudsnee, dit is een prachtige illustratie van een onvergankelijke inhoudelijke waarde! Het Babels christendom deed een knieval voor het vergankelijke goud!



(Openbar.3:18), dit maakt hij duidelijk aan Laodicea, de laatste gemeente welke Hij beoordeelt. De echtheid van ons geloof is kostbaarder dan het vergankelijke goud hier op aarde.(1 Petr.1:7) Het verzamelen van goud in de eindtijd zal voor sommigen een bewijs zijn dat tegen hen zal getuigen.(Jac.5:3). De apostel Paulus had ook geen begeerte om rijk te worden van het evangelie! (Hand.20:33) Hij was tot een voorbeeld van Titus. Vele malen herhaalt Paulus dan **de hoop** van de christenen, **de verschijning van Christus voor de Zijnen**, een eigen volk. Dan zal Hij ons volledig vrijmaken van alle ongerechtigheid!

Paulus laat Titus weten dat niemand hem mag verachten, dit spreekt over tucht in de gemeente, welke er nodig is. Onkruid in het tuintje moet eruit!!!

Biblespace, 12 mei 2018

