

DE TRANEN VAN KONING DAVID



Koning David schreef dit gebed als een lied, ondanks dat hij wanhopig werd, en inzag dat ook hij als een verloren zondaar was geboren was. Hij wilde werken aan zijn eigen persoonlijk gedrag in een wereld van ongerechtigheid, goddelozen die zijn vijanden werden.

Wij vergeten niet het symbolisch en profetisch beeld van Koning David te zien als Israël, en de tranen van Gods volk.

Ieder mens wil het goede doen, doch het lukt niet altijd? Door onze zondige aard van geboorte af. Doch er is hoop voor wie Jezus leerden kennen in hun aardse leven. Ook de apostel Paulus schreef aan de Romeinen :

*Romeinen 7:19 **Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dát doe ik.20 Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont.21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig 22 want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods***

EEN GOED VOORNEMEN

(1-2) Onze levenswegen zijn glibberig en gevaarlijk, en bijzonder ons spreken. Men mag zich niet laten ontmoedigen in het streven, en denken, of getuigen van Jezus, het is genade van de Heer. Een christenleven zal steeds een vallen en opstaan blijven. Kijk niet naar de goddeloze of religieuze die telkens met de vinger wijst.....

Koning David besepte maar al te goed hoe ons spreken tot zonde kan leiden, en bijzonder in het bijzijn van mensen die met Gods regels geen rekening willen houden. Hij spreekt over het muilbanden te gebruiken van een dier of een paard, om te kunnen zwijgen. (Jac.3:8) Een harde discipline!

Moedwillig kwaadspreken is als vuur, een klein vuur steekt een bos in brand. Het kan voortkomen uit jaloezie zoals van Kaïn. Zo verdwijnen soms Christengemeenten! Zo zijn er christenen die gemeenteloos zijn geworden, maar gelukkig daarom niet altijd verloren! Al is dit niet aan te raden.

DEPRESSIEF?

(3-4) “Ik zweeg” een nieuwe poging, op de tanden bijten bij het horen van een kwetsend spreken, het verwijten en het schelden van de goddeloze. Het kwetsen van zijn ziel werd heviger, woorden kunnen heel pijnlijk overkomen en werken als dodelijke dolksteken. (Spr.12:18). Het verwekt woede in het hart van een mens.



Het profetisch beeld lijkt op het zwijgen van de Joden toen de goddeloze Katholieke Duitsers hen martelden en vermoorden. In 1939, 16 november verklaarde J. Goebels openlijk **dat psalm 39 in vervulling ging!**

Het drukken van Gods hand via zijn vijanden werd bij David zo hevig dat hij er moedeloos en angstig van werd. Hij lag nachtenlang te piekeren. Het is de strik en de list van de duivel om **mensen depressief te maken**. De duivel gebruikt ook boosaardige mensen. Dit kan door het gebruik van het herhalen van kwetsende woorden, pesten op het werk of op school, en het blijven vernederen van mensen. Joden verlaten onder druk opnieuw de EU, een teken aan de wand, en een bewijs van Europese geestelijke blindheid.

(5,6) God rekent niet in jaren, maar in maanden, Zijn horloge hangt aan de hemel: de maan, als instelling van de tijden, een maankalender! (Gen.1:14).

David komt zo aan de grond te zitten dat hij de vraag stelt: Hoelang nog moet ik leven op deze wereld? Hoelang zal mijn lijden hier nog duren? Het geduld van David raakt op. Maar de **bedoeling** van de koning was duidelijk een bijkomende vraag namelijk:

HERE HOE EN WANNEER KAN IK EINDELIJK TOT RUST KOMEN?

Vandaag gaan mensen naar de geneesheer of apotheker om een medicatie om zo een depressie te overwinnen. Dit is ons inziens de moeilijkste geneeskunde, zo kent ons land het meeste aantal zelfmoorden en vele pogingen! Christenen zoeken het op een andere wijze: gebed. Ze volgen de raad van Jezus:

Matteüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.



Deze tekst is een aanleiding om naar de **oorzaak te zoeken van een depressie**, zoals teleurstellingen bij sommige situaties en / of een samenloop van omstandigheden welke heel verschillend kunnen zijn. Bij God zelf speelt tijd geen rol.



Vandaag spreekt men over een **“Burn-out”**, waarvan de symptomen chronische vermoeidheid, slapeloosheid, en een slechte spijsvertering tot gevolg kunnen hebben. Spanningen en stress kan men niet verder aan, prestaties verminderen. Een sociaal leven dat helemaal niet meer in overeenstemming is met de Bijbelse principes, waarbij de vrouw veelal het slachtoffer kan worden door een te zwaar juk. Jezus blijft ten slotte de

wonderbare raadsman, voor wie wil, zoals de profeet Jesaja schreef.

(7) Ons menselijk leven is enkel een ademtocht, zo snel voorbij! **“als een schaduw”** De grondtekst spreekt over **“ In duisternis”** gaat zijn leven voorbij. De symbolische betekenis van duisternis is onwetendheid. “Garen” Mensen sparen, offeren, en vergaderen, geld, goud, eigendommen, huizen, auto’s, enz. **en weten niet** wie het tot zich zal nemen.



*Lucas 12:20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? **Zó vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.***

Ze houden zich bezig met ijdele bezigheden, en worden gevangen met onnuttig tijdverlies op TV of het internet. Na de dood is het te laat.....!

MIJN HOOP DIE IS OP U !



(8,9) De grote tegenstelling van de Bijbelgetrouwe christen, is dat hij andere verwachtingen heeft buiten alles wat op aarde te verkrijgen of te bemachtigen is. De hoop van David lag hem **in de genade** van God tegenover hem over zijn zonden. En zijn gebed is, laat de ongelovige niet spotten met uw kinderen. Het offeren van stieren bedekte de zonde, maar nam ze niet weg. Het offeren betekende vanuit het Hebreeuws,

benaderen. Zo is ook God tot de mens genaderd in Christus om het offer te brengen, dat volledig wegnam alle zonden! Hij is het lam Gods!

(10,11) David zweeg stil, omdat hij begreep wat de gevolgen van zijn zonden en fouten waren. Hij begreep dat God hem had bestraft. (Ps.38:2,3,4). Zondebesef is een weg naar bekering en een wegwijzer naar een nieuw leven, eeuwig leven door geloof. David smeekt dan om genezing van zijn plaag of ziekte.

(12) Wanneer iemand zondigt of ongehoorzaam is aan Gods regels, dan is het mogelijk dat God Zijn kinderen of iemand straft, en kan de plaag iemand langzaam ten onder laten gaan, zoals het werk van de mot of de worm. De motten in het oosten zijn groot, schoon, maar schadelijk en leven niet lang. Zo kan het mooiste kleed worden aangetast door een mot, zo ook ons eenmaal zo mooi lichaam in onze gezonde jaren. Dit kan wijzen op een kankerachtige ziekte, welke langzaam iemand kan ondermijnen. De mens is zeer kwetsbaar en zijn leven slechts een ademtocht.



HET BIDDEN



(13,14) Hij bad opnieuw zoals in psalm 38 om hulp, hij had eerlijk groot verdriet over zijn zonden. God kent het hart, ook wanneer iemand zijn zonden belijdt toen hij tot geloof in Christus kwam. Schijn of doopceremonie verwekt geen wedergeboorte!

David vroeg of God eens wilde luisteren en even wilde meeleven met zijn tranen. Het gaat slecht met David, hij zit aan de grond, lichamelijk en geestelijk. Hij verlangt naar levenskracht in plaats van zijn zware depressie. Voor sommige mensen kan dit een situatie worden waarbij zij tot geloof komen en spontaan gezond worden, zonder tussenkomst van mensen.

VREEMDELING EN BIJWONER

David herhaalt de woorden welke staan in 1 Kron.29:14-16

15 Voorwaar, **wij zijn vreemdelingen en bijwoners** voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders; als een schaduw zijn onze dagen op aarde, **zonder hoop**. 16 **HERE, onze God, al deze rijkdom die wij bijeengebracht hebben om U een huis te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand; U behoort het alles.**

Leviticus 25:23 En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

David gaf de reden aan waarom God zijn gebed zou verhoren, en luisteren. David zegt :**Want** ik ben een vreemdeling bij U !De reden is dat David zich beschouwt als **een bijwoner** dicht bij God in het land. Ook God wil bij ons wonen!!!

Koning David vraagt opdat God hem nog eens zou laten verblijden, sterken, en dat hij genade zou krijgen om nog eens in Gods dienst te mogen staan, vooraleer hij zou sterven. Hij bidt dat God zijn toorn zou laten varen over hem. David zal ook hebben nagedacht over het plan dat God met hem had, **zijn hoop** leek vervlogen. David schreef ook later in

*Psalm 51:11 Verberg uw aangezicht voor mijn zonden,
delg al mijn ongerechtigheden uit. 12 Schep mij een rein hart, o God,
en vernieuw in mijn binnenste een vaste geest; 13 verwerp mij niet van uw aangezicht,
en neem uw heilige Geest niet van mij; 14 **hergeef mij de blijdschap over uw heil,**
en laat een gewillige geest mij schragen.*

Koning David lijkt ook wel een beeld te zijn van het huidige Israël, dat een herleving meemaakt, na vele jaren van verdrukking. Doch er komt nog een grote verdrukking, welke wij vandaag zien aankomen. Daarna het duizendjarige vrederijk van Christus. Daarna een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Gods grootste verlangen :

*Openbaring 21:3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en **Hij zal bij hen wonen**, en zij zullen zijn volk(en) zijn en **God zelf zal bij hen zijn**,⁴ en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan*

CHRISTENEN ZIJN...

*Efeziërs 2:19 **Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods,***



Biblespace, 22 september 2018

<https://biblespace.org>