

DE KRACHT VAN HET EVANGELIE

16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Rom;1

18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. 1 Cor.

Wanneer de apostel Paulus schrijft over het evangelie, dan spreekt hij dat het een kracht is van God dat dient om behouden te worden van een eeuwig verderf.

Mattheüs 22:29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet noch de kracht Gods.

Vele genoemde evangelies zijn zonder kracht, bedenk maar een theorie van Darwin, zoveel andere zienswijzen zijn er waarvan geen kracht uitgaat van God. De oorsprong van al deze gedachten komen uit de vader der leugen. Paulus had deze kracht duidelijk ervaren, niet uit de wet, maar uit het evangelie.

WAT IS DAT EVANGELIE VAN JEZUS CHRISTUS EIGENLIJK?

Het is een kracht om mensen naar Hem toe te trekken.

Het is geen theorie, een theologische studie of ook geen therapie, denkwijze om te volgen!

Het is een kracht die van God uitgaat, en gaat naar mensen die op Hem vertrouwen.

Wie niet gelooft in de bijbel, zal ook nooit die kracht ervaren.

Kracht is "dunamis" **Voorbeeld.**



Wij nemen een oplaadbare lamp.

Elektriciteitsbron = GOD

Transformator= onze bijbel, zet Gods

gedachten om in een verstaanbare mensentaal, en gebruikt leraars.

De lamp = de mens met stralend gezicht en blijdschap!



Tussen de lamp, de mens en de bron moet er voldoende contact zijn. Een oplading is nodig! Vandaag zijn we opnieuw tezamen gekomen om te worden opgeladen door het Woord (Memra)

Wanneer er niet bijbelgetrouw wordt gesproken, of onderwezen, dan zal men ook niet opladen, en ook geen licht kunnen geven, dan ben je enkel religieus, kerkelijk. Een kerkganger straalt niet en getuigt niet.

Wij moeten kracht ontvangen door Gods woorden, enkel in de Bijbel.

Wie goed opgeladen is, die brengt licht in deze duistere wereld. Een ander zal zien dat wij bepaalde zaken niet doen zoals in de wereld, en dat zal worden opgemerkt. Een christen valt moeilijk te manipuleren, want hij toetst alles aan Gods woorden. God liegt niet!

Een christen is iemand die de zonde niet overwint door zijn eigen krachten, of eigen inzichten van wat goed en slecht is, maar door hetgeen wat God zegt in Zijn woord. God werkt in die mens, hij is godsvruchtig, dus het zijn de vruchten van God zelf!

Zo zien wij dat Israël Gods woord door Jezus gesproken verwierp, dus hadden ze geen kracht, ze deden alles in eigen kracht, ze wilden de wet volbrengen, maar waren niet in staat!

Wij zien ook over de dwaze maagden, ze hadden geen olie meer, geen voorraad, ze waren niet opgeladen, ze gingen wel op naar de bruidegom toe, maar konden geen stap meer verder stappen, want ze zagen niets meer hun licht was uitgegaan!

Hoe is die Goddelijke kracht werkzaam in de mens?

Handelingen 1:8 *maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.*

Hebreeën 11:11 *Door het geloof heeft ook Sara kracht ontvangen om moeder te worden, en dat ondanks haar hoge leeftijd, daar zij Hem, die het beloofd had, betrouwbaar achtte.*

Wie de H.Geest heeft ontvangen, die heeft kracht van God ontvangen. Petrus sprak ook niet in eigen kracht, en zo is het spreken in Gods naam door de kracht van God. Bij een boodschap of prediking kun je proeven dat er kracht is van uitgegaan of niet.

Deze kracht is er nodig, om tegen een beproeving te kunnen. Om te lachen moet een mens inspanningen doen, maar tranen komen er vanzelf!

De weerslag van deze kracht van God door te geloven maakt iemand gezond, doet iemand herleven.

Sara ontving kracht door toch te geloven in Gods woord! Wij moeten begrijpen dat deze kracht van Boven komt, en niet op te zien naar mensen!

Er is nog andere kracht, de macht van het geld en vermogen. Geld kan verdriet verzachten, een kind dat weent, kan men vlug troosten met een snoepje. Doch dit is allemaal wereldse kracht.

Het is beperkt, met geld geneest men nog steeds geen ongeneeslijke ziekten, wekt men geen doden op! Goddelijke kracht ervaren dat is wat wij nodig hebben! Deze kracht staat boven de natuur en het aardse.

26 En zij waren nog meer verslagen en zeiden tot elkander: Maar wie kan dan behouden worden? 27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, maar niet bij God; want alle dingen zijn mogelijk bij God. Marcus 10

De kracht van het evangelie, is niet gebonden aan het aardse. Een mens denkt zeer uitzonderlijk aan dingen die voor hem onmogelijk zijn. Men denkt steeds naar de mogelijkheden die men heeft.

Heel rijke mensen denken anders dan heel arme mensen. Ze zijn gewoon om ook anders te leven.

Denk maar aan mensen die eens dromen over het winnen met de Lotto, let op hun plannen, hun denken krijgt meer ruimte. Deze nieuwe mogelijkheden zijn dan ook beperkt.

ALLES IS MOGELIJK !

Wij als christenen moeten leren te denken, dat wanneer wij bidden alles mogelijk is, omdat er kracht aan het gebed wordt verleend! **Jakobus 5:16** *Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Dit is de genezingsregel voor christenen!*

Filippenzen 4:13 *Ik vermag alle dingen in Hem, die mij kracht geeft.*

Ook Petrus predikte het evangelie als een kracht!

2 Petrus 1:16 *Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.*

Spreken wij nog over die bovennatuurlijke kracht van de Heer tegen de mensen?

Wanneer wij horen en opmerken dat mensen het leven niet meer zien zitten, dan is het wel omdat ze een tekort hebben **aan kracht** om te leven. De psychiatrie zit vol met zwakke mensen, deze mensen hebben geen medicatie nodig! Wat ze nodig hebben is **KRACHT**, kracht van boven van hun schepper.

Het zijn allemaal platte batterijen! Een platte batterij laad je niet op door hem naast een opgeladen batterij te zetten, nee, hij moet in het stopcontact, contact met zijn Schepper heeft hij nodig!

Wie de Bijbel niet wil aannemen, die zoekt zijn kracht in iets anders, in verdichtels, filosofie, in andere levenswijzen, doch deze geven hem geen kracht. Ze leven in een verbeelding.

Voorbeeld:



Toen ik klein was en mocht op de kermis, zitten in een klein autootje, het deed steeds hetzelfde ritje rond en rond, dan was ik blij, en gelukkig omdat ik me dacht als een volwassene die ik ook zag rijden, doch het was namaak (verdichtels) van de waarheid.

Zo zijn allen die hun sterkte in het leven zoeken in andere overtuigingen en levenswijzen, ze dromen en leven in een fantasie. Doch die ritjes zijn van korte duur, en kosten nog wel geld (eigen kracht) daarom zoeken ze het dan eens in dit en later eens in dat! Ze veranderen en zoeken naar de

werkelijkheid en de waarheid.

Het is dan ook begrijpelijk dat wanneer iemand de waarheid en de kracht heeft gevonden, dat hij nooit meer zal veranderen en zou willen terugkeren naar het autootje op de kermis.

Het evangelie werkt als een innerlijke kracht.

Efeziërs 3:16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens,

Het verschil tussen een gelovige en een ongelovige of religieuze, kun je best zien in zijn beproevingen die op hem afkomen, ongelovigen kunnen zeer moeilijk tegenslagen verwerken, deze slagen kunnen ook wel erg zijn, doch ongelovigen zoeken hun troost in aardse mogelijkheden, en gaan eraan ten onder.

Een gelovige heeft een toevlucht, heeft een kracht in zich welke hem sterk maakt, het evangelie. Gods werking in deze mens gaat alle verstand te boven!

2 Corintiërs 4:7 7 Maar wij hebben deze schat in aarden vaten, zodat de kracht, die alles te boven gaat, van God is en niet van ons: 8 ¶ in alles zijn wij in de druk, doch niet in het nauw; om raad verlegen, doch niet radeloos; 9 vervolgd, doch niet verlaten; ter aarde geworpen, doch niet verloren;

1 Corintiërs 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Biblespace 1996

<https://biblespace.org>