

DE MENS, ZO VERGANKELIJK !

Soms schrikken wij wanneer wij horen over iemand die is gestorven, hetzij door ziekte, ongeval, natuurramp of een andere oorzaak. Wat doen wij wanneer wij plots in erg moeilijke omstandigheden zijn terechtgekomen, wie zal bidden of roepen tot zijn God, en dan welke god? Vandaag leef je nog, en morgen kan uw uur zijn geslagen. Doch wie wedergeboren is, zal zeker opstaan uit de dood!! Wat een geweldige troost!

Mozes een man Gods, kende een zeer bewogen leven, en in moeilijke tijden. Ook vandaag kan iemand zijn wereld ineens storten, of omkomen zoals na een natuurramp. Mozes was een man van het eenvoudig gebed, en wat bad hij? **Voor wie bad hij?**
Wij lezen Ps.90

Mozes had een relatie met God, en het was altijd zijn toevlucht. **(1)** Hij schrijft niet "mijn" toevlucht, maar een toevluchtsoord voor ons volk. Onder toevlucht is te begrijpen een veilige rustige plaats om te bidden tot God. Een Franse vertaling schrijft hier voor toevlucht "*ma citadelle*", een toren.(Ps.61:4) Wij kunnen God ervaren in benauwdheid, ook al lijkt de wereld te vergaan, dan is Hij een betrouwbare hulp. (Ps.46:3).



**De naam des HEREN is een sterke toren;
de rechtvaardige ijlt daarheen en is
onaantastbaar.Spr.18:10**

Een toevlucht voor alle generaties van Gods volk. God heeft ieders leven in handen.**(3)** Hij laat hen terugkeren tot stof waaruit de mens werd geschapen. God liet het toe dat de mens stierf, maar had al een verlossingsplan, na de zondeval, waarin Hij zelf zou voorzien, Jezus!

Bij God Is een dag als duizend jaar. De apostel Petrus beschrijft Gods tijd ook op die wijze, doch in het licht dat onze planeet aarde ook vergankelijk is, en uiteindelijk na de regeringstijd van Jezus op aarde, in vuur zal vergaan. Zo komt er een nieuwe schepping, zonder goddelozen of valse godsdienst! Daarom roept hij zijn volk op tot bekering, wie zich bekeert is een nieuwe schepping! (2 Kor.5:17) God is er ook voor de huidige generatie, voor iedereen die Jezus tot **toevlucht** zal nemen. Geen onderscheid meer tussen Jood of Griek.(Gal.6:15) (Griek staat voor heidenen).



(5) Mozes laat begrijpen dat de mens plots of onverwacht kan sterven. “*Gij spoelt hen weg*” NBG vertaling, een beeld, welke wij vandaag door de verschillende overstromingen en natuurrampen met eigen kunnen zien.

WAAROM ZAL GOD TOORNIG ZIJN?

(7,9) Velen komen door Gods toorn en grimmigheid om van zijn uitverkorenvolk. God verdraagt geen goddeloos gedrag. Het lijkt heel eenvoudig, alle zonden komen aan het licht, heimelijke zonden, dus gaan later alle doofpotten door machtsmisbruik eens open. Het leven van een mens gaat snel voorbij, het is slechts als een verhaal, een gedachte, een meditatie! God kent het levensverhaal van ieder mens.

(10) De leeftijd van een mens welke werkt tot 70 j, indien hij sterk is en werkzaam is tot 80 jaar, dan nog is alles maar met moeite en leed. Hier kunnen wij afleiden dat een generatie ongeveer 70 jaar zou zijn?

GOD IS LIEFDE, DOCH HIJ VRAAGT WEDERLIEFDE!

God is liefde.

Hierbij gebruiken wij in de illustratie geen symbool van het hart, welke een Babylonisch of globalistisch symbool is.

(11) Het zou goed zijn wanneer een mens begreep wanneer hij God kwaad maakt. Wanneer hij zou begrijpen hoe groot Gods toorn wel kan zijn. Dit zal worden gezien op de dag des Heren. Zoals de wereld een wapenwedloop is herbegonnen, zo is God ok bezig met zijn wapens, de huidige natuurverschijnselen. Let op de profetie van oordelen beschreven in het boek openbaringen.

God is als een vader, toch kunnen kinderen hem kwaad krijgen door ongehoorzaamheid, niet willen luisteren, en goede raad in de wind slaan. Bijzonder wanneer men wel wil luisteren naar **andere goden** welke hen bedriegen! God is te vrezen! **God is liefde maar vraagt wederliefde.** (Deut.10:12). Mozes kreeg in zijn leven een vertrouwelijke omgang met God, omdat hij naar God begon te luisteren!

Luisteren naar Zijn woord, en vandaag dient men te luisteren naar de Bijbel en niet naar valse evangelisten of de valse profeet van het Vaticaan! (Ps.25:14) God heeft zijn aangenomen kinderen constant in het oog, het zijn kinderen die naar Hem luisteren, op die wijze beschermt Hij hen, toen Israël, voor de dood, ook in hongersnood!(Ps.33:18)(Ps.34:8).

(12) Onze dagen tellen? Iedere dag dat wij leven is **genade** van God. (Ps.31:16) Als wij dit kunnen beseffen, zullen wij God dankbaar zijn. De wijsheid neemt toe met de jaren, hoe beter hij de waarheid zal begrijpen. Dit is een motief om gehoorzaamheid aan onze hemelse Vader te betrachten, de vreze des Heren.

Exo_20:12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

*Spr 10:27 De vreze des HEEREN vermeedert de **dagen**; maar de jaren der goddelozen worden verkort*

*Pre 8:12 Hoewel een zondaar honderd maal kwaad doet, en God hem de **dagen** verlengt; **zo weet ik toch**, dat het dien zal welgaan, die God vrezen, die voor Zijn aangezicht vrezen.*

Discipelen van Rabbi Eliezer vroegen hem : Kan iemand de dag van zijn sterven weten? Neen antwoordde hij, maar wel de dag van zijn bekering voor hij sterft!

KEER WEDER, O HERE! HOELANG NOG?



Deze vraag ligt vandaag op de lippen van al Gods aangenomen kinderen. Deze vraag komt meer en meer voor.

Hoe komt dat?

De vijgenboom (Israël) is als natie opnieuw ontstaan, ook zijn burens kwamen tot leven na 1948, machtige oliestaten waarvoor het Westen zich neerbuigt als voor de Mammon. Wij leven duidelijk in die generatie, in die tijd, waarover Jezus sprak:

Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Matteüs 24:34 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt.

Dit is **Zijn volk, zijn gemeente**, bestaande uit iedere wedergeboren Jood en Griek.

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: 1 Petrus 2:10 u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

De heidenen waren onwetend, in de duisternis. Zijn volk is hier allen die behoren tot het nieuwe verbond, ook, met het huis Israël en Juda. (Hebr.8:8) **Het volk** dat Hij zich heeft verworven tot Zijn heerlijkheid.(Efeze 1:14)

Romeinen 10:19 *Maar ik vraag: heeft Israël het dan niet verstaan? Vooreerst zegt Mozes: Ik zal u naijverig maken op wat geen volk is, toornig op een onverstandig volk.*

Romeinen 10:20 *En Jesaja waagt het te zeggen: Ik ben gevonden door wie Mij niet zochten, Ik ben openbaar geworden aan wie naar Mij niet vroegen.*

De heidenen kenden de God van Israël niet. Ze verwachtten de Messias niet, en vroegen er niet naar, zoals Israël ten tijde van Jezus. (Joh.4:25).

Romeinen 10:21 *Maar van Israël zegt hij: De ganse dag heb Ik mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk.*

Hij roept Zijn achtergebleven volk, een overblijfsel, (Rom.11:2) op om in de grote verdrukking, Babylon, de wereldkerk van de globalisten, te verlaten. (Openb.18:4) Er komt nog een evangelie verkondiging door een engel voor alle onbekeerde aardbewoners. (Openb.14:6)

(13) Mozes bad voor zijn volk, opdat God Zijn volk genadig zou willen zijn. Ze waren opstandig gedurende de levensweg naar het beloofde land. Toch bereikten zij na beproevingen het beloofde land. Ook al de jaren later, werden ze verdrukt, waarbij ze werden bespot en omgebracht, en vandaag opnieuw.

Ook de grote verdrukking of de benauwdheid van Jacob staat Israël nog te wachten, waarbij zij eerst door bedrog de antichrist zullen aannemen, en hem ontdekken in hun nieuwe derde tempel. **In deze derde tempel zal God nooit komen wonen!**

Alle wedergeboren christenen zijn een tempel. **Bij de opname** komen allen alle aangenomen kinderen van God samen en vormen als het ware een geestelijke tempel! Doch allen gaan samen naar het nieuwe Jeruzalem. Let op wat Petrus schrijft:

En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 1 Petrus 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.



Die aardse tempelbouw kan een begin zijn van de laatste jaarweek van de profeet Daniel. Een rabbijn gelooft dat President Trump de tempel zal laten bouwen of toch een grote rol hierbij zal spelen

*Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?29 Hebreëen 10:30 Want wij weten, wie gezegd heeft: **Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden!** En wederom: **De Here zal zijn volk oordelen.***

(15) Mozes bad opdat God hen evenveel jaren zou geven in vreugde, als al de tijd die ze zouden lijden, een compensatie dus. Dit lijkt op de komende Messiaanse tijd, of het duizendjarige vrederijk.

Biblespace, 24 november 2018 <https://biblespace.org>

