

DE STORM EN GODS REDDENDE KRACHT.



Hand. 27 :14-44

Een mens kan soms in zware moeilijkheden terechtkomen, bepaalde momenten in zijn leven die hij nooit meer vergeet, omdat ze teveel grote angst hebben gegeven. Vroeger kwamen vissers in een storm terecht, zodat ze doodsbang werden, vandaag zitten toeristen in een vliegtuig, en wanneer er ernstige moeilijkheden opkomen, wordt iedereen doodsangstig, zijn leven komt in gevaar. Lucas schrijft hier een moment op welke Paulus in zijn leven meemaakte, tijdens zijn overbrenging naar de keizer van Rome.

WAAROM WERD DIT OPGECHREVEN?

Wat wil de Here ons daarmee leren? Paulus ervaarde de kracht van God in deze pijnlijke momenten. Het zijn momenten waar dood en leven dicht bij elkaar staan. De dood de grootste vijand van de mens, die God niet kent!

Ps 68:20 Die God is ons een God van uitredingen, bij de Here Here zijn uitkomsten tegen de dood.

Het woord "redding - behoud - heil" zijn in het Grieks allemaal hetzelfde woord. Dit geeft ons een bredere kijk op ons eigen behoud door geloof in het offer van Christus!

Deze boodschap heeft tot doel om ons te laten herinneren, wanneer wijzelf in de grote moeilijkheden zijn terecht gekomen. Ook de eindtijd waarin wij nu als kristenen leven is een gevaarlijke tijd. Een tijd waar de grote geloofsafval is begonnen.

2Ti 3:1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

Paulus heeft duidelijk het verschil tussen de ongelovigen en de christen in de moeilijkheden kunnen opmerken. Ervaren wij dit ook? Kunnen wij ook getuigen van zulke dingen? Wanneer wij problemen hebben moeten wij eens proberen om daar de goede lessen uit te leren, wij denken er soms nooit aan, als het probleem voorbij is, is alles voorbij!

Echt een discipel zijn = leren vertrouwen op God in moeilijkheden en alle omstandigheden.

ONBESTUURBAARHEID.



(14,15) Het schip waarover wij hier lezen is een prachtig beeld van onze hedendaagse wereld. Wij zeggen soms de wereld staat op zijn kop !
Maar wij ondervinden dat er duistere en demonische krachten zijn, die de ganse wereld willen ontwrichten, met als doel en gevolg een totale ondergang van Gods schepping.

ALLE HOOP OP REDDING VERLOREN

(20) Wij leven in dagen dat het hier in het westen goed gaat. **Welvaart** enz. Zulke dagen maken de mensen niet bewust dat ze redding nodig hebben. Hoe meer welvaart , hoe minder een mens oog heeft voor de zonde, en nog minder voor zijn Schepper. Hoe minder men zich **bewust word dat redding nodig is**. Ieder mens is een zondaar ! Geboren in ongehoorzaamheid aan God.
Onze welvaart doet God vergeten ! In de geschiedenis waren er ook andere tijden. Slechts grote moeilijkheden doen mensen nog eens denken aan God, ongeluk of ziekte, maar ze durven er dan nog niet over spreken.!

WAT DOEN ZE ?

Ze gaan zich richten naar iets, wat ze zelf tot een god hebben gemaakt.
Hebben ze geld, wetenschap, zo trachten ze hun probleem op te lossen.
Pr 10:2 Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.
Pr 11:4 Rijkdom baat niet ten dage des toorns, maar gerechtigheid redt van de dood.

Hebben ze geen geld, dan gaan ze terugvallen hoe ze traditioneel zijn opgevoed,
Een Boeddhist gaat bidden tot Boeddha enz.
Een katholiek doet een bedevaart naar een heilige afgodenplaats enz.

*De schepelingen werden bevreesd **en riepen ieder tot zijn god**, en zij wierpen de lading die in het schip was, in zee om het daardoor lichter te maken. Jona echter was in het ruim van het schip afgedaald, en hij had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. (Jon. 1 :5)*

Zo zullen alle volkeren misleid worden en gebracht worden tot het aanbidden van een god
De god van Babel ! de god van de geboren wereldkerk en de valse profeet uit Rome.
Pas als ze komen in grote verdrukking, zullen ze ontdekken of ze de ware God hebben aanbeden of een negod.
Er is maar één redder : JEZUS ! Het Woord. De wereld zal deze waarheid telaar ontdekken !
De satan heeft een bedrieglijke godsdienst : maak een eigen god ! het gouden kalf.

Geloof wat ge zelf graag gelooft ! Ken je zijn leugen ? : Je zult als God worden....

HAD MEN MAAR NAAR MIJ GELUISTERD



(22,23) De wereld wil niet luisteren naar Gods Bijbelgetrouwe kinderen, ze moeten precies eerst "schade lijden" m.a.w. ondervinden dat hun eigen levensprincipe, of levensovertuiging niet de juiste is. De Bijbel is de enige « onfeilbare » GPS naar de hemel !

Wanneer wij niet willen luisteren naar Gods Woord, lopen we altijd kans schade te lijden !

11 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, zal van de tweede dood geen schade lijden. Op.2

26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven? Matth 16

Mensen hebben geen tijd om naar het evangelie te luisteren, want ze zijn bezig met in hun ogen belangrijker dingen. Hun werk, hun bezit, problemen, hobby, hun geld, sex, internet enz.

PAULUS HAD EEN OOR VOOR GOD !

Hij kreeg een boodschap van God door een engel; Hier zien wij dat God bezorgd is om zijn aangenomen kinderen en Hij leeft met ze mee iederen dag .Niet iedereen is een kind van God ter verduidelijking ! Ook vandaag is God nog dezelfde, voor zulke discipelen.

Paulus bemoedigt zijn medemensen tot tweemaal toe, wat een kracht !

In vers 25 " want dit vertrouwen heb ik op God "

Paulus is de enigste op het schip dit moed heeft en zelfs nog anderen bemoedigt, hij geeft moed aan de Romeinse soldaten op het vrachtschip !

Engelen zijn ook bezig in het leven van een christen, ook al weten vele christenen het niet.

ALLEN DIE MET U VAREN HEEFT GOD U GESCHONKEN

(24) Ook wij zijn op weg naar de hemel, onze thuishaven. Jezus heeft ons mensen rondom ons gebracht, die er nodig zijn, om de hemel binnen te gaan.

Ook hier in het geval van de apostel Paulus, zelfs indien nodig ongelovigen !

Hebben wij de Here reeds gedankt voor de broeder en de zusters die de Here gebruikt om ons te bemoedigen te vermanen, te onderwijzen, te helpen enz. ?

30 Doch toen het scheepsvolk uit het schip trachtte weg te komen en de sloep te water liet onder voorwendsel dat zij van het voorschip ankers wilden uitbrengen,

31 zeide Paulus tot de hoofdman en zijn soldaten: **Indien zij niet aan boord blijven, kunt gij niet gered worden.**

Redding , behoud, heil is er alleen IN Christus !

Het schip, hoewel het zal verdwijnen, is een zichtbaar beeld van de gemeente, het zal verdwijnen na de opname, maar allen welke volharden zullen worden gered.

Daarom iedere christen heeft zijn eigen gemeente, en eigen samenkomsten, zijn eigen schip.
" Soms zitten christenen in reddingssloepjes" zij bleven niet aan boord van een zinkend schip door dwalingen.

Zelfs de ongelovige Romeinse soldaten begonnen te geloven in wat Paulus zei !
Ze sneden de koorden door, ze waren plichtsbewust !

HET VOEDSEL ' DAT IS GOED VOOR UW REDDING "



(34) Wanneer men dieper nadenkt over deze tekst, waarvan de inhoud meer is dan een verhaal van Paulus, moet men dit besluiten :
Het voedsel was voor hun na veertien dagen, nodig voor kracht voor het lichaam.
Het voedsel is hier ook beeld van het geestelijk voedsel welke nodig is voor de christenen van de eindtijd, van vandaag en morgen. Doch « gezond » geestelijk voedsel.

Wees alert ! Dagen van moeilijkheden kunnen nog komen !

Biblespace Belgium 2019

<https://biblespace.org>