

# DE TWEE OLIJFBOMEN



DE WILDE OLIJF



EDELE OLIJF

Wij twijfelen niet dat wij vandaag aan het einde van de genadetijd leven. Wij stellen een enorme verdeeldheid vast onder allen die zich christenen noemen. Zo kwamen er veel verschillende kerken en denominaties uit de grond. Vandaag bouwt men aan een valse eenheid bij de christenen onder invloed van het Babelse christendom met blinde leiders, welke zich eeuwenlang in de plaats van Israël stelden als het volk van God.

In 1948 gebeurde het ongelooflijke, Gods uitverkoren volk keerde terug naar het beloofde land, welke een haat opwekte tot op vandaag. Jezus wakte Lazarus (Israël) op uit de dood, het was ook ongelooflijk, het werd meteen de grote haat van de farizeeën en de terdoodveroordeling van Jezus met hulp van de politiek.

**God heeft Zijn liefde voor Israël niet verworpen! 1948 was duidelijk een teken aan de wand!**

*Zacharia 2:8 Want, zo zegt de HERE der heerscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben - want wie u aanraakt, raakt zijn oogappel aan -:*

Allen welke strijden of haat hebben tegen Gods volk, vechten bewust of onbewust tegen hun eigen Schepper! Gevaarlijk! Het worden verliezers!

*Lucas 21:29 En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen.30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is.31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is.*

Het hout dat week wordt van de vijgenboom, (Israël) is een opnieuw **tot nieuw leven komen**, ook de ander bomen, zijn vijandige burenen. Dit tot nieuw leven komen kan ook betekenen dat er Joden opnieuw worden geënt, of beginnen te geloven in hun ware Messias Jezus en deze hebben aangenomen. Dit is ook nieuw geestelijk leven, tot eeuwig leven.

## DE WILDE EN DE EDELE OLIJFBOOM

*Romeinen 11:24* **Want indien gij uit de wilde olijf, waartoe gij naar uw natuur behoort, weggekapt en tegen uw natuur op de edele olijf geënt zijt, hoeveel te meer zullen dezen, naar hun natuur, op hun eigen olijf geënt worden.**

Een mens werd geboren uit de heidenen, niet Joden, of je werd geboren uit de Joden, het is verschillend uit de natuur. De apostel Paulus schrijft en predikt aan de Romeinen, dat er nu als het ware twee olijfboomen zijn ontstaan. Olijfboom was als symbool voor Israël, de **edele** olijfboom. De **wilde** olijfboom zijn alle volkeren uit de heidenen. Uit de heidense volken zijn er takken weggekapt van de wilde olijfboom, en op **de edele olijfboom** geënt, dit is de wedergeboorte.

*Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Joh.15:5*

De vruchten van de wijnstok zijn allen onder Zijn volk die in Hem geloven, deze zullen openbaar worden bij de wederkomst van Christus. Dit sprak Hij tot zijn apostelen! (Luc.22:18)

### Is de olijfboom een beeld van Christus?

#### Een beeld van Zijn gemeente?

(Lees Richt.9:9,10) Bomen=mensen. Dit zijn de Bijbelgetrouwe en eerste christenen toen in Rome! Het zijn deze wilde takken tussen de edele takken geënt, die zich niet mogen verheffen of hoogmoedig worden. De apostel waarschuwt om de natuurlijke edele takken niet af te wijzen, of te haten, want God zal ook de wilde takken, zonder vruchten niet sparen. Dit vruchten die aan de bekering beantwoorden. (Luc.3:8)



Er dient liefde te ontstaan tussen Messiaanse christenen en Bijbelgetrouwe christenen. Dat is Gods wil. De christenen hebben deel aan **de saprijke** wortel van de edele vijgenboom.

**Gezegend is de man die op de HERE vertrouwt, wiens betrouwen de HERE is; Jeremia 17:8 hij toch zal zijn als een boom, aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat, en het niet merkt, als er hitte komt, maar welks loof groen**

**blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen.**

## WATER



Iedere boom heeft water nodig, en de wortels nemen het op, zo komt er grote vruchtbaarheid, **Jeremia** bedoelde het geestelijk! Iedere christen is als een boom geplant aan waterstromen, en is vruchtbaar. (Ps.13). Iedere christen is geboren uit water en geest. (Joh.3:5)

**Het water** zijn de woorden van Jezus:

***maar wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water, dat springt ten eeuwigen leven. (Joh.4:14)***

Er werden na de eerste komst van Christus, ook vele takken afgebroken van de edele olijfboom, dit zijn alle Joden welke niet willen geloven in hun Messias Jezus Christus (Rom.11:20). De liefde van God voor Zijn volk komt opnieuw tot uiting wanneer Paulus schrijft:

***Romeinen 11:23 Maar ook zij zullen, wanneer zij niet bij hun ongeloof blijven, weder geënt worden; God is immers bij machte hen opnieuw te enten.***

**De edele olijfboom**, gezien als de gemeente van Christus, bestaande uit wedergeboren Joden en heidenen welke zullen behouden worden. Ze zullen opstaan of opgenomen worden in de lucht met Christus, als bruid en bruidegom.

Na de opname begint de laatste jaarweek (zeven jaar) voor Israël. Die tijd begint door het maken van een gedwongen verbond met Israël en de aankomende valse Messias, de antichrist, een Jood?



## HET EINDE VAN DE VERENIGDE HEIDENENSE NATIES IN JERUZALEM

*Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten **van dit geheimenis**: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, Romeinen 11:26 en aldus zal gans Israël behouden worden.*

De apostel maakt hier melding van een nieuw **geheimenis**. **Genade** voor Zijn volk Israël, ondanks dat nog velen vijandig staan tegenover het evangelie van Jezus. Een overblijfsel zal zich uiteindelijk bekeren. Het einde van de heidenen in Jeruzalem is een eindpunt in de geschiedenis van deze goddeloze of antichristelijke wereld. Gods werken zijn onnaspeurlijk! Dat overblijfsel zal de oude beloften op aarde ontvangen. (Zach.8:12)(Micha 5:7)

*Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de **verkiezing der genade**. Rom. 11:5*

Nogmaals genade in de eindtijd. De **profeet Daniel** maakt melding van een “**gruwel der verwoesting**” op de heilige plaats zal staan, dat is de nieuwe tempel in Jeruzalem. Er is dus opnieuw een tempel in Jeruzalem, de derde! Opnieuw vluchten vele Joden uit Jeruzalem, en vele heidense legers komen om, het geweld zal niet te vergelijken zijn met de vorige wereldoorlogen, dit noemt God de “Dag des Heren”. Het oordeel van de zondvloed is daarentegen niet meer te vergelijken.

## HET OVERBLIJFSEL VAN JACOB BIJ DE ZICHTBARE WEDERKOMST VAN HUN MESSIAS JEZUS



*En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natiën, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. Micha 5:7*

## DE 144.000



Tijdens de grote verdrukking zal het evangelie worden gepredikt door de 144.000 verzegelde Joodse evangelisten onder Gods volk.(Openb.7:9).

Na de grote oogst, de opstanding en de opname van al de christenen, komt er de nalezing van de oogst, dit is het overblijfsel van Jacob. **Micha** beschrijft het als het kreupele en het verdrevene. **Paulus** verwijst naar Elia, die dacht ook dat het volkomen zou zijn gedaan met het volk. Helaas hij wist niet van de 7000 welke trouw waren gebleven.(Rom.11)



Dan zal de Here koning zijn in Jeruzalem, op de berg Sion! (Mich.4:7) De zichtbare wederkomst zal zijn op de wijze zoals Zijn hemelvaart.

Dit betekent het einde van de antichrist en de grote verdrukking welke kwam over de ganse wereld! Dan zal de wet uitgaan vanuit Jeruzalem, en rechtspraak komt er over de natiën. Er komt dan een wereld zonder oorlog, zonder legers, zonder wapenstilstand, maar vrede!

Biblespace, 2 maart 2019 <https://biblespace.org>

