



## **Vrede met Gog?**

**2019**

***De afgelopen weken waren er vraagtekens over de houding van Rusland in Syrië, met name als het ging over de opstelling van Rusland richting Israël en richting de Iraanse aanwezigheid in het land.***

***Dus vloog de Israëlische premier Netanyahu voor de zoveelste keer naar Rusland voor een ontmoeting met president Poetin. Netanyahu kon met een gerust hart huiswaarts gaan na hun elfde ontmoeting sinds september 2016. Ook nodigde hij Poetin uit voor een tegenbezoek. Volgens de berichten die naar buiten kwamen, willen Rusland en Israël dat alle buitenlandse troepen Syrië verlaten. Israël zou tot die tijd de vrije hand hebben gekregen om Iraanse troepen, stellingen en munitiedepots in Syrië aan te vallen. Ook heeft Rusland gemeld geen S-300 raketsystemen meer aan Syrië te leveren. En hoewel er al Russische S-300 raketsystemen operationeel zijn in Syrië, krijgt het Syrische leger daar vooralsnog geen zeggenschap over.***

Bron: Dirk