

HET ZOEKEN EN VINDEN VAN GODS WIL IN ONS LEVEN.

Mattheus 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: *Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.*

Romeinen 12:2 En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.



Het is goed Gods wil te zoeken wanneer wij in ons leven bepaalde beslissingen moeten nemen. Het bidden en zoeken daarnaar is een blijk dat wij geven zeer afhankelijk te zijn van onze Heiland.

NOODZAAK.

Om de wil van God te vinden moeten wij in de eerste plaats God zelf leren kennen. Wie niet wedergeboren is zal Gods wil het nooit vinden of aannemen. Hij zal na korte tijd Gods wil niet meer zoeken.

Voorbeeld over het kennen van God:

Ik ben gehuwd en ken mijn vrouw. Wanneer ik naar binnen kom in huis, weet ik al wat haar wil is, omdat ik ze ken: namelijk dat ik mijn voeten veeg vooraleer binnen te komen.

Wanneer wij ook Gods wil, willen leren kennen moeten wij genoeg omgang of gemeenschap hebben met de Heer. Dit is luisteren naar de Bijbel, de Bijbel lezen, overleggen, geestelijke gesprekken met elkaar, begrijpen en toepassen. Dus ervaren.

WIJSHEID.

Het kennen van Gods wil is wijsheid, dit zijn pas wijzen.

Spreuken 3:6a en 7a

6 Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

7 ¶ Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de HERE en wijk van het kwaad ;

Als men wil spreken over wijsheid en verstand, dan is de belangrijkste stap die een mens in zijn leven kan zetten: het volgen van Jezus.

Om wijs te worden, daarvoor is onderwijs nodig. Het belangrijkste vak op school zou bijbelonderwijs moeten zijn.

Het is vandaag precies het omgekeerde, men bedenkt godsdienst af te schaffen en te vervangen door humanisme. Of alle godsdiensten samenbrengen, omwille van macht zoals in Babel met Nimrod. Nimrod had niets geleerd van Noach! Wijs zijn in eigen ogen dat is hetgeen men leert, geloven in zichzelf.

IS ER DE WIL OM GODS WIL TE LEREN KENNEN?

HET GEWETEN.

*16 En hierin oefen ik mijzelf, altijd **een onergerlijk geweten** te hebben voor God en de mensen. (Paulus in de corintebrief)*

Gewetensonderzoek is een belangrijke oefening. Zitten wij goed tegenover God en mensen. Wanneer wij in de knoop liggen met een broeder of zuster, dan is dat een belemmering om Gods wil te vinden. Ruzie in het gezin maakt alles moeilijk.

Onbeleden zonden kunnen eveneens een hinder zijn.

En zo kunnen wijzelf voortgaan met onderzoek. De tijd dat politici of volksleiders een geweten hadden is lang voorbij.

DE BEREIDHEID.

1 Ik zeg u daarom, broeders, dat u zich helemaal aan God moet wijden. Temeer omdat Hij u al Zijn liefdevolle goedheid aanbiedt. Laat uw lichaam een levend offer zijn; heilig, zodat het een vreugde voor God is. Als u zich bedenkt wat Hij voor u heeft gedaan, is dat toch niet teveel gevraagd? (het boek-vertaling).(Rom.12)

Lukas 9

23 Hij zeide tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volg Mij.

24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen ; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnentwil, die zal het behouden.

Kunnen wij Gods wil aanvaarden, als deze indruist tegen onze eigen wil en begeerte?

Wij kunnen bidden "Uw wil geschiede" en denken: maar de mijne ook!

Onzelf verloochenen is niet gemakkelijk :

Voorbeeld: TV kijken, de ene wil kijken naar voetbal, de andere naar zijn feuilleton, en dan begint het wie kan zichzelf verloochenen? Wie lijkt er het meest op de Here? Wie volgt Hem? Internet en Smart Phone enz. heeft het opgelost zo denkt men, maar egoïsme triomfeert! U kunt zelf voorbeelden maken hierover.

INZICHT

Ps.119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Inzicht.

Door het lezen in de Bijbel kan God tot ons spreken. God kan een bepaalde tekst op ons hart binden, dat ons bezighoudt en laat overleggen.

Een lamp en licht is precies wat wij nodig hebben om te wandelen naar Zijn wil, in deze donkere en blinde wereld van onwetendheid door geen of oppervlakkige Bijbelstudie! De duivel gebruikt "stemmetjes"!

Het is Zijn wil, dat wij niet struikelen. God wil ons behoeden voor de valstrikken die de boze om ons te vallen en afvallen, via hedendaagse dwalingen en omwegen en allianties!

Vriend worden van de wereld, maakt het des te moeilijker Gods wil te vinden!

4. Gevoelig zijn voor Gods wil, door Zijn voorbeelden te volgen.

Een huwelijkspartner vinden in zijn jeugd. Meestal bekijkt de jongen of het meisje de situatie door eigen ogen, eigen inzicht, onder invloed van de sociale ladder.

Leren kijken met Gods bril is best aangeraden.

Het innerlijke van de mens kan zeer belangrijk zijn. Bedenk de keuze welke Samuël maakte bij de keuze van koning David. En er zijn nog andere voorbeelden.

Voorbeeld Gen.24 HET BIDDEN OM EEN TEKEN EN GODS WIL TE VINDEN.



14 Laat het nu zo zijn, dat het meisje, tot wie ik zeg: Neig toch uw kruik, opdat ik drinke, en dat zegt: Drink, en ook uw kamelen zal ik drinken; dat Gij haar hebt bestemd voor uw knecht Isaak; dan zal ik daaraan weten, dat Gij genade bewezen hebt aan mijn heer.

15 Hij was nog niet uitgesproken, of zie, Rebekka, die geboren was aan Betuel, de zoon van Milka, de vrouw van Nachor, de broeder van Abraham, kwam naar buiten met haar kruik op haar schouder. 16 En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd, met wie geen man gemeenschap had gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik, en kwam naar boven. 17 Toen liep de knecht haar tegemoet en zeide: Laat mij toch een weinig water drinken uit uw kruik. 18 Daarop zeide zij: Drink, mijn heer, en zij liet haar kruik snel op haar hand neerglijden, en gaf hem te drinken. 19 Toen zij hem genoeg had laten drinken, zeide zij: Ik zal ook voor uw kamelen putten, totdat zij genoeg gedronken hebben.

20 Daarop goot zij snel haar kruik leeg in de drinkbak, liep andermaal naar de put om te scheppen en putte voor al zijn kamelen.

En de man sloeg haar zwijgend gade om te weten, of de HERE zijn weg voorspoedig gemaakt

De knecht van Abraham wist op deze manier de wil van God te vinden! Het lijkt voor ons vandaag ongelooflijk dat een derde een huwelijk samenbrengt.

Doch de knecht was een gelovig man.

Voor Isaac was het een voordeel, hij kon geen **vooroordeel** maken. Het gaat ook om een kwestie van vertrouwen op de Heer. Het is toch van het allergrootste belang wanneer men wil huwen, dat dit gebeurt niet met twee **maar met drie**.

Het teken.

Het was zeer natuurlijk en spontaan. Zeker geen bovennatuurlijke tekens vragen.

Het teken hier was een kenmerk van de hulpbiedende vrouw zelf.

Een teken vragen en ervaren is opbouwend voor ieder christen. **Het is de ervaring en de blijdschap die een christen sterker maakt.**

Wanneer wij slechts in de moeilijkheden Gods wil zoeken, dan zijn wij zwak, en maken kans verkeerde beslissingen te nemen, met alle gevolgen vandien.

Ons geloofsleven bestaat uit een persoonlijke relatie met God zelf door Jezus.

Wanneer wij slechts bezig zijn met de Here alleen maar in de samenkomsten dan getuigt dat , dat wij lauw zijn, noch heet , noch koud.

2 Corinthe 7:10 Soms gebruikt God verdriet om een radicale omkeer in ons leven te laten komen en ons te redden. Maar verdriet op zich, dat niet tot een omkeer leidt, heeft een dodelijke uitwerking.

Velen komen tot geloof na een tegenslag, waarbij zij verdriet hebben. Het kan verdriet zijn welke God gebruikte om tot zijn doel te komen: namelijk de bekering met spijt.

De bekering dat is de algemene wil van God met de ganse mensheid!

R.GAYTANT