

HET HUWELIJK



Vandaag is het huwelijk als een schip in een zeer zware storm. Het huwelijk begint bij de beloften aan elkaar en voor het aangezicht van God en dit gebeurt in het openbaar en met getuigen. God is de eerste getuige van dit levensverbond! (1 Kor.7:39) Toch zie ik nergens in de bijbel wel een ritueel voor het inwijden van een huwelijk. Meer en meer huwelijksbootjes gaan onder in een zee van liefdeloosheid, egoïsme, losbandigheid, hebzucht, feminisme, en een wereldse vrijheid met overspel. Overspel is de enige reden tot echtscheiding. Dit alles is een

groot verdriet.

Kinderen groeien op zonder een gezonde geestelijke opvoeding. Kinderen uit een echtscheiding leren de haat in plaats van de liefde. Ze vallen veel te vroeg op zichzelf terug.

Het christelijke huwelijk is de basis van een beschaafde maatschappij.

Helaas gaat onze ganse maatschappij achteruit op het sociale en familiale vlak. Het individualisme en het materialisme van vandaag vormt de puinhoop van morgen.

Wij zullen vandaag eens luisteren naar wat God zegt over het huwelijk van man en vrouw.

GEN.2

18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

EEN HULP

De vrouw is geschapen, nadat het ene verbod gegeven was. De boom.(vers 16-17) Met andere woorden kunnen wij hier al besluiten dat Adam, in het gezag van God moest optreden om Eva het woord van God door te geven.

Dit is een principe binnen het huwelijk dat de man verantwoordelijk is om Gods woord door te geven aan de vrouw. Dit klinkt vandaag al heel ouderwets, en wordt minder en minder door de vrouwen aangenomen, en zeker bij de ongelovigen.

HET ALLEEN ZIJN.

God vindt dit niet goed, en dit zegde Hij al voor de zondeval. Hij maakte Eva welke hem een hulp moest wezen op alle vlak, om hem bij te staan IN RAAD EN DAAD!

Dit is een heel eenvoudig gegeven en niet moeilijk om te begrijpen, maar vandaag staat dit al haaks op onze maatschappij.

Het "eenzaam" zijn, is niet goed. Vele mensen hebben te lijden onder eenzaamheid, eenzaamheid brengt verdriet en slaat al vlug de weg in van depressie, en het einde van die weg is zelfmoord. God schiep Eva als een AANVULLING. Hoe zien wij dat ?

Een bijbelverklaarder gaf hieraan een goede uitleg:

De vrouw werd uit de zijde van Adam gebouwd.

Hiermede kunnen wij begrijpen dat Eva aan de zijde van haar eigen man moest staan. Een vrouw die de zijde van haar man niet meer kiest, gaat in feite al in tegen de gedachten en wil van God zelf.

God heeft ze niet gemaakt uit het hoofd van Adam, om later op zijn kop te zitten, of hem te domineren, ook niet uit zijn voeten om hem later te vertrappen.
Aan zijn zijde om hem gelijk te zijn, en onder zijn arm om beschermd te worden, en dicht bij zijn hart om door hem bemind te worden!

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen 2

Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

Wat betekent dit verlaten?

Dit is iets wat niet van de ene dag op de andere gebeurt. Het komt er op neer dat men moet leren zelfstandig te zijn. Niet verder afhankelijk te blijven van de ouders. Vandaag kan dit al moeite kosten. Men vindt niet altijd werk. De statistieken wijzen erop dat de jongeren nu langer thuis beginnen te blijven. Deze toestand is niet gezond.

Ook betekent dit, men moet zijn partner niet proberen te veranderen, opdat deze zou worden aangenomen door de ouders.

Wanneer men aan beide zijden een christelijke opvoeding kende, kunnen er minder problemen opkomen. Ik bedoel niet een tolerante christelijke opvoeding.

Hoe meer tolerantie onder de christenen hoe meer scheidingen later, ook bij christenen.

Wat betekent het aanhangen?



Dit wil zeggen aankleven of lijmen. En zijn vrouw aanhangen: 'aanhangen' is Gr. proskollao, een afgeleide vorm van het Griekse " kollao," 'kleven', 'plakken', dat – in dezelfde beeldende taal die wij eveneens kennen – ook kan betekenen 'gehecht zijn aan';

Dit moet een weloverwogen beslissing zijn. Alleen de Here mag boven de relatie staan. Ook God is getuige van ieder huwelijk.

14 En dan zegt u: Waarom? Omdat de Here getuige geweest is tussen u en de vrouw uwer jeugd, aan wie gij ontrouw geworden zijt, terwijl zij toch uw gezellin en uw wettige vrouw is.

Scheiden is erg. Voorbeeld: Een papieren man en papieren vrouw aan elkaar lijmen en dan achteraf scheuren. Let erop beiden zijn zwaar gekwetst!

Om deze pijn te voorkomen heeft de satan een oplossing: samenwonen zonder verbond met God! Een proefhuwelijk. **Zonder God en zonder zegen.** Als het niet gaat dan gaan wij scheiden.

TOT EEN VLEES ZIJN? Wat betekent dat?

Hier wordt bedoeld de stap NA het huwelijk in de fase van het aanhangen.

Tot een vlees zijn, betekent niet alleen met het lichaam.

Man en vrouw moeten het eerst "eens" zijn Ook met hun gedachten, gevoelens, vreugden, bezittingen en welke God zij zullen dienen;

Dus kent het christelijke huwelijk bezitsbepalingen in feite. Mannen en vrouwen hebben geen geheimen voor elkaar! Mannen en vrouwen schamen zich ook niet voor elkaar!

(Gen 2 : 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkaar niet.)

Schaamte zou kunnen aanwezig zijn door verkeerde opvoeding, en later problemen geven. Vroeger was er geen seksuele voorlichting, nu gaat men te ver !

11 En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u verboden had te eten?

12 Toen zeide de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten.

13 Daarop zeide de Here God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid en toen heb ik gegeten.Gen.3

Problemen in een huwelijk kunnen ontstaan door zondige principes.

Hiervoor wijzen wij naar bovenstaand tekst. Wij zien hier Adam beschuldigt Eva; Eva beschuldigt de satan. Geen van beiden zeggen: Het is mijn schuld.

Mensen hebben het moeilijk om te kunnen toegeven dat ze fout zitten of zondigen;

De volgende stap is vergeving, deze is nog iets moeilijker.

Het herstellen van zulke toestanden van vijandigheden. De BEIDE partners moeten zich eerst tot God willen keren. Daarna kan men opnieuw zoeken om telkens een nieuw begin te maken.

Zie, de hand des Heren is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; 2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

Jesaja 59



12 Kan iemand er een overweldigen, twee zullen tegenover hem kunnen standhouden; en een drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken Prediker 4

Huwen gebeurt niet met twee, maar met drie. Man vrouw en God. Wanneer de verhouding tussen deze drie gezond blijven, is een huwelijk sterk. Daarom is het nodig openhartig te kunnen zijn. Een vervulling van de H. Geest.

God wil een vast fundament voor het huwelijk.

➤ Men moet zich aan elkaar verbinden

8 Toen kwam Ik voorbij u en zag u, en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen; Ik spreidde de slijp van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid, Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Here Here; zo werd gij de mijne.

Ezechiël 16

➤ Verbond met slechts één man of één vrouw. Heterosexueel.

5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6. Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. **Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet Mattheus 19**

Vandaag kent men andere culturen, huwelijken met meerdere vrouwen, huwelijken voor homo's schijnhuwelijken, enz. Daar komt nooit zegen op!

1 Kor.7 : 2

1 Wat nu de punten betreft, waarover gij mij geschreven hebt, het is goed voor een mens niet aan een vrouw verbonden te zijn,2 maar met het oog op de gevallen van hoererij moet ieder zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man.

3 De man kome jegens de vrouw zijn echtelijke verplichtingen na en evenzo de vrouw jegens haar man.4 De vrouw heeft niet zelf over haar lichaam te beschikken, doch haar man; en eveneens heeft de man niet zelf over zijn lichaam te beschikken, doch zijn vrouw.

5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.

In feite komt het er op neer, dat alles wat buiten het huwelijk gebeurt hoererij is. Er zijn de echtelijke verplichtingen.

Veel huwelijken zinken ook op vers 4 en 5. Daar zijn de partners duidelijk evenwaardig benaderd. Het huwelijk is ingesteld om ook de hoererij te vermijden en tegen te gaan.

Seks in het huwelijk is als een vuur.



Men moet er zorgvuldig mee omspringen. Het vuur kan je huis verwarmen, en je kunt er echt van genieten. Het brand op de juiste tijd en plaats. Maar datzelfde vuur kan ook je huis afbranden, als te fel en bovenmate brandt. **Dit gebeurt wanneer men er niet gepast mee omspringt!**