

AFVALLIGHEID OF ONTROUW AAN CHRISTUS.



Wij leven vandaag in tijden waarbij de Heer zeer werkzaam is in zijn Bijbelse gemeenten. De satan weet dat hij nog weinig tijd heeft, en verjaagd de schapen van links naar rechts ! Wij horen van afval, scheuringen, weinig mensen die werkelijk tot geloof komen, het verkillen van de liefde, wetsverachting enz. Komt dit door de invloed van het **Babels** christendom ?

Wij weten dat voor de komst van Jezus de grote afval moet komen.

Wat begrijpen wij onder dit gezegde : de grote afval ?

De Bijbel leert ons duidelijk dat afval een ontrouw worden is aan de Heer in je denken!

Afval = apostasia in het Grieks = afvalligheid

Apo =vanaf en stasis = stand.

Wij kunnen eronder begrijpen **plots** van je geloof afvallen als de **vrouw van Lot**. Afstand nemen, zich distantieëren Zij had haar hart verloren aan deze verdorven wereld, en keek om !

Heb 3:12 Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongeloovig hart zij, door af te vallen van de levende God,

4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, 5 en het goede woord Gods en de krachten der toekomstige eeuw gesmaakt hebben, 6 en daarna afgefallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Hebreëen 6

Het gaat hier over mensen die :



Verlicht zijn geweest = tot inzicht en bekering kwamen.

Alleen van gelovigen wordt gezegd dat ze in het licht zijn. Andere teksten tonen dit duidelijk aan. 14 Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. (Matt.5)

➤ **Hemelse gave gesmaakt : vrede en rust in hun hart gekregen**

Hier is duidelijk dat ze niet vrijblijvend met het evangelie werden geconfronteerd. Ze hebben genoten, aten en geproefd van het evangelie.

Het zijn mensen die er geen diepgang in hebben gevonden. Het heeft geen diepe wortels gehad. « Meelopen naar een kerk of een organisatie. »

Na bepaalde tijd beginnen ze klagen als Israel kloeg over het manna, iedere dag hetzelfde. God hoorde hun morren. Php 2:14 Doet alles zonder morren of bedenkingen

➤ **Deelachtig aan de H.Geest : De Geest ontvangen**

Ze hebben een relatie en vriendschap gehad met de H.Geest. Verloren zondaren hebben dat nooit gehad ! Deel hebben is een recht dat voorbehouden is voor kinderen Gods.

Romeinen 8

11 En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. 12 Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar het vlees te leven. 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14 Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.

➤ **De krachten van de toekomst hebben ervaren**

Dit is niets anders dan het eeuwig leven, dat ook zij nu al hadden

VOORBEELD :

Je kunt het vergelijken met een plant met veel blaadjes.

Wanneer je geen water meer geeft

Dan begint het uitdrogen. Nu en dan valt er langzaam een blaadje af. Er komen geen nieuwe aan. Hij sterft af. Je kunt hem geen nieuw leven meer inblazen !

Ook hier staat er : je kunt zo'n mensen niet meer tot bekering brengen ! Het is onmogelijk.

Een andere tekst die hetzelfde toont :



2Petrus 2

15 Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad,

20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkenning van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste. 21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is. 22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Ze hadden de rechte weg verlaten, dit toont aan dat ze de goede weg hebben leren kennen. Velen zullen afdwalen als het om de centen of voordeel gaat. Bileam werd ook door de vijand gebruikt om Israel te vervloeken. Hij wilde het doen om het liefelijke loon ! Ook Judas !

De bezoedelingen der wereld konden zij door de Kracht van de Geest weerstand bieden, maar ze keren terug naar de toestand van voor hun bekering.

Petrus schrijft zeer duidelijk : Terug als een hond, naar zijn braaksel. Het braaksel is het oude zondige leven zonder God. Er is niets meer overgebleven. Ze waren waren eens kinderen van God. Je kunt niet meer tegenspreken dat het hier nu zou gaan om schijnbekeringsen !

VEEL MISBEGRIJ

Een kind van God kan niet verloren gaan ? Waar of niet waar ?

Vele christenen leven er maar op los, doen toch naar hun eigen gedacht, spelen christen op hun eentje, nemen alles niet meer zo nauw, zijn echt lauw als de christenen te Laodicea. Deze gedachte " niet verloren te kunnen gaan" is een erfenis van het Calvinisme ! Daar werd de uitverkiezing geleerd. Namelijk Je bent gered of niet, God heeft het al vastgelegd. Dus zou de wil van de mens niet bepalend zijn voor zijn behoud !

De menselijke keuze zou geen rol spelen !

Wie dus door God uitverkoren is, kan dit niet ongedaan maken = Calvinisme.

De Bijbel leert duidelijk dat ieder mens zijn persoonlijke verantwoordelijkheid heeft om zijn hart tot God te keren !

Men neemt teksten om dit te staven , maar men leest niet altijd de kontekst !

Joh.10

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Drie zeer belangrijke elementen vergeet men

➤ HOREN naar de herder.

➤ Die de HERDER KENT

➤ Die de Herder VOLGEN

Dit wil zeggen dit zijn christenen die luisteren naar de Heer, dit is bijbellezen, bijbelstudie volgen desnoods online, boodschappen horen, enz.

Het zijn gelovigen die door Jezus gekend zijn.

Het zijn gelovigen die Volgen.

Het volgen en het horen kunnen de gelovigen nalaten !

Dan blijft men niet IN christus. Blijft men niet IN Zijn hand.

Maar allen die Hem Horen en volgen met vallen en opstaan, met beproevingen op het werk of elders die kunnen niet geroofd worden.

Een relatie met de Heer is niet slechts 2 uur op zondag ! Stel je voor dat en getrouwd koppel enkel op zondag met elkaar spreekt, leeft, geniet enz. ?

Rom 8

35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? 36 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen.

37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad

Hier gaat het niet om niet meer te kunnen verloren gaan, maar hier gaat het dat een kind van God veilig is, **indien hij " IN" Christus is.**

Wij kunnen nog in moeilijke toestanden komen van verdrukking, misschien nog voor de Heer terugkeert, hongersnood, oorlog andere gevaren. Wij zijn overwinnaars "in" Hem.

Spreuken 18

10 De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

Die toren is Jezus het woord !

2Sa 22:32 Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?

**2Sa 22:47 De Here leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils,
Ps 18:31 Want wie is God behalve de Here, wie is een rots buiten onze God?**

Wanneer wij echter vrijwillig die sterke en veilige toren verlaten, zijn wij helemaal niet meer veilig ! De liefde van God blijft naar ons uitgaan, maar als wij niet meer in Zijn liefde willen blijven, gaan wij verloren. U kunt naderen tot Hem of zich stil verwijderen.

Biblespace,
<https://biblespace.org>



