

# DE GROTE HITTE



De opwarming van de aarde ligt bijna op ieders tong vandaag! Dat het klimaat veranderd lijkt ontegensprekelijk. Wat is er aan de hand? Zal de wijze mens het oplossen? De meerderheid denkt vandaag aan een welverdiende vakantie. Toch is het eens goed om te weten hoe God erover denkt. Wij staan aan de voordeur van de beschreven komende Apocalyps! Wie het niet wil weten moet ook niet verder lezen, en in zijn zondig denken verder wandelen.

God spreekt door Zijn woord tot al zijn aangenomen kinderen:

*Openbaring 16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de mensen te verzengen met vuur.9 En de mensen werden verzengd door de grote hitte en zij lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij bekeerden zich niet om Hem eer te geven.*

Zoals deze wereld leeft in een onbeschrijfelijke ongerechtigheid, te vergelijken als in de dagen van Noach, zo begrijpen wij dat God andere plannen heeft naar de toekomst.

De grote hitte welke wij vandaag waarnemen, en al gevaarlijk kan worden is nog niet wat hierboven beschreven in de Apocalyps. De mensheid is zich overal opnieuw bezig zich te bewapenen, een wapenwedloop. Doch de wapens van God lijken helemaal anders om de strijd met de duisternis aan te gaan. God gebruikte in het verleden de natuur welke volledig in Zijn handen ligt. Egypte kende de plagen en ging ten onder met zijn machtige farao.

**God verwacht bekering**, Hij wil dat de mens gaat denken in de geest van Gods woorden te vinden in de Bijbel. Bekeren is niet veranderen van godsdienst of kerk. Blijkbaar wil de mens zelf God spelen, en luisteren net als Eva naar de duivel, "Gij zult als God zijn" (Gen.3:5)

Biblespace, 29 juni 2019

<https://biblespace.org>

