

# DE KRUISIGING VAN JEZUS CHRISTUS, DE ZOON VAN GOD



Iedere Bijbelgetrouwe christen, welke tijdens zijn aardse leven, opnieuw geboren werd uit **“water en geest”**, stond in zijn leven eens stil bij dat kruis.(Joh.4:10)  
(Joh.3:5) <https://biblespace.org/2014/03/17/hoofdstuk-4/>

Daar toonde God zijn liefde en **offerde** Zijn zoon, voor de verloren mensheid en Zijn aftakelende oude schepping.(Hebr.1:11) Door geloof in Jezus, hebben velen de ware vergeving gevonden voor hun zonden, d.i. voor een leven zonder rekening te houden met God, of door Jezus af te wijzen. (Luc.11:23) Het kon ook door de misleiding van het Babels christendom, of andere staatsgodsdiensten.

Ieder mens op aarde kan wel zeggen te geloven in God, en eigenzinnig, religieus worden, doch zonder die **wedergeboorte**.  
(Joh.3:7) God wees de godsdienst van Kaïn af.

Zo doet men vandaag als Kaïn, jaloers gedrag op Abel, en uiteindelijk na een teleurstelling, kwaad worden op God, en op alle godsdiensten, en dan roepen: Waarom laat hij alles toe? Of ik ga naar een kerk, zoals Kaïn, gedwongen door zijn vader, maar God luisterde niet naar deze kerkganger, er kwam geen bliksemstraal op zijn offer als teken van aanvaarding.



Kaïn werd een moordenaar van zijn gelovige jongere broeder Abel. Dit was dus de eerste kleine godsdienstoorlog, en straks de laatste godsdienstoorlog met de antichrist als een tegenbeeld van Kaïn, en daarna komt het duizendjarige vrederijk van Christus. Hoofdstad van de wereld: Jeruzalem!

*1 Johannes 2:2 en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.*



## GOD SPRAK VOORAF DOOR DE PROFETEN OVER EEN VERZOENING DOOR ZIJN ZOON.

**De profeet Zacharia** profeteerde dat Jezus, de Messias, zou verraden worden voor de prijs van dertig zilverlingen. (Zach.11:12) Deze profetie kwam vele jaren later in vervulling.(Matth.26:14,15). Ook wat er met de dertig zilverlingen zou gebeuren beschreef Zacharia. **Judas** werd depressief en wierp ze terug in de tempel voor de pottenbakker, en pleegde daarna zelfmoord. De profeet Zacharia schreef dat ze de Herder zouden ombrengen, (het zwaard) en de schapen zouden worden verstrooid.(Zach.13:7) (Matth.26:56).



**Judas** was geldzuchtig, geldzuchtigheid is de wortel van alle kwaad.(1 Tim.6:10) Onze ganse wereld, natuur en gezondheid gaat ten onder door dit soort kwaadaardig levensgedrag.

**Judas** liet zich verleiden, en was een discipel van Jezus tijdens de prediking. Na alles wat hij hoorde bleef Judas, een Mammondienaar. Hij liet zich meer inspireren door de farizeeërs en schriftgeleerden.

Hij werd toch gewaarschuwd door Jezus, maar gaf geen acht aan die woorden.(Joh.13:21)

Ook de **rijke jongeling** had dit zondeprobleem en verliet Jezus. Sommigen menen de rijke

jongeling te zien als het rijke westen? Jezus willen volgen kost een offer, een opgave van een wereldsgezindheid met al zijn begeerten.

**Marcus 10:23 En Jezus, rondziende, zeide tot zijn discipelen: Hoe moeilijk zullen zij, die geld hebben, het Koninkrijk Gods binnengaan**

Jezus bedoelde **de rijke** mensen, zij die veel bezit hadden, adel en in weelde leven enz. vlg. a.v. Rijken stellen meestal hun vertrouwen op hun vergankelijk vermogen.

**Ook de profeet Jesaja** profeteerde in détail over zijn lijden: *Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaat heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. 50,6 Maar de Here HERE helpt mij, daarom werd ik niet te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou worden.*





**Het bespuwen** was de grootste vernedering onder de Joden, die er toen werd gebruikt. Hij keerde zijn linkerwang, wat hij anderen had geleerd. Hij kon anders hebben gereageerd. Hij had macht over de hemel, de aarde en de zee. Laat ons zeggen macht over de ganse natuur.

Zijn groot **vertrouwen** op de Vader stelde hem in staat, rustig zijn lijdensweg te gaan. Hij zou niet beschaamd komen te staan, en dat zal de toekomst straks uitwijzen en duidelijk maken aan alle ongelovige spotters. (Ps.22:8,9) De natuur is in zijn handen als tijdens de exodus, en de Farao stierf!

***Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. Judas vs 19 Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben.***

Wat is dat een goed voorbeeld voor ons, wanneer wij te lijden hebben door welke situatie dan ook. Dit kan tegenslag zijn, vervolging, of een ziekte welke geen genezing kent. Hij zal ons in staat stellen dit te dragen. De welvaart met goddeloze begeerten kan tot geloofsafval leiden, zo brengt de duivel een welvaartsevangelie!

**Jesaja** profeteerde dat Hij geen reactie zou geven op de vele valse beschuldigingen tegenover Hem. Opnieuw een voorbeeld voor allen die Hem volgen.

*Jesaja 53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, **zo deed hij zijn mond niet open.***



Hij antwoorde niet op de woorden van Pilatus aangaande de valse beschuldigingen, men begreep dit niet. Jezus kende de persoonlijke toekomst van Pilatus, Pilatus stierf later een ergere straf dan de kruisdood in opdracht van de toenmalige keizer. Al bad Hij voor

de overtreders die hem aan het kruis lieten nagelen, vergeef het hen. God is rechtvaardig! (Jes.53:12)

*Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: **Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?***

**Jezus verwees** hier naar zichzelf, opnieuw een profetische vervulling in Psalm 22. Men zong in die tijd ook deze profetische psalm, en begreep het niet. In deze psalm worden de spottende en lachende romeinse soldaten vergeleken met “honden”!



*Psalm 31:6 In uw hand beveel ik mijn geest; Gij verlost mij, HERE, getrouwe God.*

Precies voor Jezus stierf sprak Hij het bekende Joodse avondgebed voor het slapen gaan en gezond te mogen opstaan! Hij wist van zijn opstanding! Zijn overwinning!

*Johannes 19:33 maar toen zij bij Jezus gekomen waren en zagen, dat Hij reeds gestorven was, braken zij zijn benen niet,34 maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zijde en terstond kwam er bloed en water uit.*

De profeet Zacharia beschrijft het verloop wanneer Jezus als de grote overwinnaar Jeruzalem zal bevrijden. Jeruzalem zal eerst worden tot een giftige beker voor zijn burens. Het wordt een “steen” een zwaar probleem voor alle landen, De landen die Jeruzalem zullen aanvallen zullen er enorm velen sneuvelen! Want de here zelf zal optreden.

Hij zal het overblijfsel dan genadig zijn!

*Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.*

Biblespace, 22 juni 2019

<https://biblespace.org>