

GOD KENT AL ZIJN AANGENOMEN KINDEREN! Psalm 139



Deze psalm van David, laat ons weten wie God is, of welk profiel God heeft zoals men dat vandaag zo goed kan bespreken.

Gods profiel is natuurlijk niet te vergelijken met dat van een sterveling. God kent al zijn aangenomen kinderen goed, en bij name en niet bij een nummer! Die kinderen hebben een persoonlijke relatie met Hem. Hij kent bijzonder de nederige mens, maar de hovaardige slechts van verre. (Ps.138:6)

God is als een vader en is bezig met zijn kinderen, kinderen die Jezus kennen en tot Hem naderen. *Jakobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.*

God weet alles!

(1,6) God heeft David beproefd of naar de KJV “**mij gezocht**” en mijn nederigheid gevonden. **Herders van schapen** behoorden niet tot de wijzen in de toenmalige maatschappij. God heeft David heel nauwkeurig onderzocht. (Hebr. Vert.).

God wist hoe hij zich gedroeg in de strijd tegenover al zijn vijanden. God kende vooraf al zijn gedachten, zijn plannen welke hij had. Ook terwijl David sliep testte God zijn denken en ging heel vertrouwelijk met hem om. God sprak tot hem op een duidelijke wijze als toen Hij sprak met de profeet Bileam en God gebruikte toen een eenvoudige ezel! (Hier werd hetzelfde Hebr. Woord voor gebruikt.) God wist vooraf al, wat David zou spreken. Hij kent ook u die dit leest.



De mens heeft overleggingen des harten, maar het antwoord der tong is van de HERE. Spr.16:1



Vers vijf: Van achteren en van voren, een gezegde, dit is niet letterlijk, maar betekent God kende hem al van de geboorte, dus zijn geschiedenis, zijn persoonlijk verleden en kent ook zijn toekomstig leven. God legde zijn hand op hem, of **Ik ben met u**. God zou David gebruiken voor Zijn volk. **Gods wetenschap over hem, kon David niet begrijpen**. David was dus een instrument in de handen van God.

Romeinen 11:33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

GODS AANWEZIGHEID ONTLOPEN?

(7,10) Wegvluchten van Gods bestuur is niet mogelijk.

Mensen denken soms: God ziet mij niet, dit is onmogelijk, waar ik ook zou willen vluchten, het kan niet. God is overal, in de hemel, in het dodenrijk enz. Ook de dood kan geen scheiding brengen tussen een kind van God, en zijn Vader. Deze overtuiging van David keert terug bij Paulus in Romeinen en 2 Kor.5:8.

Romeinen 8:38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten,39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus ,onze Here.

(11,12) Ook al zou ik een verloren ziel zijn, en sterven, en ik in het duister zou zijn, dan zou ik niet verborgen zijn voor u. Voor David of God is de nacht even klaar als de nacht! *“La nuit est pour vous transparente comme le jour”* (Fr.Vert.) **Wie zelfmoord pleegt kan God niet ontwijken**. Sommigen denken onterecht dat er geen vergeving meer mogelijk is, door een zware zonde als moord bv. Het is onmogelijk om zich te verbergen voor God, denk aan **Kain**. *Kan ik mij verbergen voor uw aanwezigheid?* (Gen.4:14 KJV).

Ook Adam verborg zich voor God, na zijn zonde, en stond er naakt. Maar God zag hem! Ook de duisternis viel op hem, dat was dan de nacht, en God leerde hem licht maken met twee vuurstenen. Vanaf dan kwam er voor Adam ook licht in de nacht voor hem. Dit is de eerste kandelaar geweest welke licht bracht in de nacht voor Adam. Zo is de bedoeling dan, dat de zondaar duisternis voortbrengt, door ongehoorzaamheid aan God, en God onderwijst en spreekt tot de mens om licht te maken. Zo verdween ook de angst van Adam voor de duisternis.(Ps.112:4) (Joh.1:9)

*Psalm 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad.*



(13,14) “*Mijn nieren*” gevormd. Joodse vertaling geeft “*Mijn geweten*” of “*mijn denken*” gevormd in de schoot van mijn moeder. Onze diepste gevoelens en talenten werden in de moederschoot al geschapen. David looft God omdat hij wonderbaarlijk werd geschapen, hij weet het heel goed. Een mens werd geschapen met een Godsbewustzijn, wie zegt dat er geen God is, is hoogmoedig en bedriegt zichzelf.

Psalm 10:4 De goddeloze met zijn neus in de hoogte (denkt): Hij vraagt geen rekenschap; al zijn gedachten zijn: Er is geen God.

NIEUW LEVEN

(15,16) God ziet het vormen van ieder kind in de schoot van de moeder. God zag het ontstaan van dat kind in het duister verborgen, als een complex organisme.

Ieder leven staat opgeschreven bij God. God ziet ieder embryo als een nakomeling van Adam. **Abortus blijft moord**, en geprofeteerd door de profeet Henoeh als een kwaad gegeven van de eindtijd.



David vergelijkt het met aarde, waar het zaad invalt en opschiet! De moederschoot van Adam was de aarde. Het graf is voor ieder ook een begin van nieuw of ander leven in het dodenrijk. (Job.7:9)

GODS GEDACHTEN

(17,18) Koning David had begrepen hoe waardevol Gods woorden en gedachten zijn. Ze zijn meer dan goud waard! (Openb.3:18) Uw raadgevingen en geboden zijn ontelbaar en sterk overtuigend. (Ps.119:72,127) Daartegenover zullen al de gedachten van de raad der volken (V.N.) **verijdelt** worden. (Psalm 33:10) Een (dwaas) ongelovige of een religieuze begrijpt Gods gedachten niet beschreven in de Bijbel.



Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten.

Psalm 92:7 Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet:

Psalm 119:160 Heel uw woord is de waarheid, al uw rechtvaardige verordeningen zijn voor eeuwig.

SCHIJNHEILIGEN ZULLEN EENS VERDWIJNEN

(19,22) Koning David bidt opdat alle goddelozen zouden verdwijnen, mensen die uit zijn op oorlog, terroristen, en allen die het doodssymbool in hun vaandel dragen. Zij die kwaad spreken over God en zich niet willen bekeren! Naar de toekomst toe, zijn dit alle volgelingen van de antichrist. De Messias zal ze overwinnen.

*Jesaja 11:4 want hij zal de geringen in gerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijnsmonds **en met de adem zijner lippen de goddeloze doden.***

Doch David heeft hier toch **de afvallige joden** in gedachten. Sommigen misbruiken Gods naam en spreken leugens, het zijn tegenstanders van de waarheid, ze spreken met gespleten tongen.

Zo zien wij dat ook vandaag, het onderscheiden van geesten is hoogstnoodzakelijk, er wordt veel valse leer verkondigd of via boeken verspreid. Zulke mensen zijn gevaarlijker dan alle soorten van afgodendienaars. **Uit afvallige Joden kan wel eens de aankomende antichrist voortkomen.** De valse Messias zal met wonderen, tekenen en arglistig sprekend, velen misleiden en hem in de tempel laten aanbidden onder dwang. Dit zal hij doen door misbruik van Gods naam.

Ik haat ze zingt David, het zijn onze ergste vijanden, want zij haten u! David was een strijder en kon kwaad worden als ieder mens.

Jezus tot zijn discipelen: *Lucas 6:27 Maar tot u, die Mij hoort, zeg ik: Hebt uw vijanden lief, doet wel degenen, die u haten;28 zegent wie u vervloeken; bidt voor wie u smadelijk behandelen.*

(23,24) Koning David bidt tot God, en zegt, toetst mij maar en controleer maar mijn gedachten, en zie of ik de juiste weg volg. David wil aantonen dat hij een goed geweten en een correct geloof. Hij wil zijn volk leiden op de eeuwige weg. Maar hij begrijpt niet waarom God zolang wacht om die vijandige volksgenoten te verdelgen.

Biblespace, 15 juni 2019

<https://biblespace.org>

